
Ontleend aan mormonandgay.lds.org.

God heeft al zijn kinderen lief

Niets toont beter hoezeer God ons liefheeft dan zijn bereidheid om zijn Zoon op te offeren zodat wij, zijn kinderen, de dood konden overwinnen en Hij ons het eeuwig leven kon aanbieden. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). Niets is een sprekender uiting van de liefde van Jezus Christus dan zijn bereidheid om zijn leven te geven om voor de zonden van de mensheid te boeten, al het lijden en het onrecht te compenseren, en voor allen de banden van de dood te verbreken (zie Alma 7:11–13). ‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Johannes 15:13).

President Dieter F. Uchtdorf heeft in oktober 2009 tijdens een toespraak in de algemene conferentie de liefde van God beschreven:

‘God let niet op het uiterlijk. Ik geloof dat het Hem niets uitmaakt of we in een kasteel of een hutje wonen, of we aantrekkelijk of onaantrekkelijk zijn, of we beroemd of vergeten zijn. Hoewel we incompleet zijn, heeft God ons compleet lief. Hoewel we onvolmaakt zijn, houdt Hij volmaakt van ons. Hoewel we ons verloren en uitgesloten voelen, omsluit Gods liefde ons volledig.

‘Hij heeft ons lief omdat Hij vervuld is van oneindige heilige, zuivere en onbeschrijflijke liefde. We zijn belangrijk voor God omdat we zijn kinderen zijn, niet vanwege onze staat van dienst. Hij houdt van ons allemaal.’ (Zie ‘De liefde van God’, algemene oktoberconferentie 2009.)

God heeft ons allemaal lief. Hij heeft mensen met een ander geloof en mensen zonder geloof lief. Hij heeft mensen die lijden lief. Hij heeft zowel de rijken als de armen lief. Hij heeft mensen van alle rassen en culturen lief, de gehuwden en de alleenstaanden, en zij die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen of zichzelf als homoseksueel, lesbische of biseksueel beschouwen. En God verwacht van ons dat wij zijn voorbeeld volgen.

Ons is geboden God en elkaar lief te hebben.

‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. ‘En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22:37–39).

‘Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb’ (Johannes 15:12).

We tonen onze liefde voor God door zijn geboden te onderhouden (zie Johannes 14:15) en door elkaar lief te hebben (zie Johannes 13:34). Als u een familielid of vriend hebt die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelt, heb die persoon dan lief. President Henry B. Eyring heeft gezegd:

‘Als u een goede band wilt met iemand die u na stond, maar met wie u geen contact meer hebt, dan weet u wat u moet doen. U vindt wel een manier om die persoon te spreken te krijgen, naar hem of haar te luisteren, en u ontdekt manieren om iets voor elkaar te doen. Hoe vaker dat gebeurt, hoe langer het duurt, hoe sterker de liefdesband. Als er veel tijd voorbijgaat zonder elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren en iets voor elkaar te doen, verzwakt die band. God is volmaakt en almachtig, en u en ik zijn sterfelijk. Maar Hij is onze Vader, Hij heeft ons lief, en Hij biedt ons dezelfde mogelijkheid om een band met Hem te krijgen als met een liefhebbende vriend. En u doet dat op soortgelijke wijze: spreken, luisteren en doen.’ (‘To Draw Closer to God’, algemene aprilconferentie 1991.)

U geeft blijk van uw liefde voor God door anderen lief te hebben en te dienen. ‘En zie, ik vertel u deze dingen opdat u wijsheid zult leren; opdat u zult leren dat wanneer u in dienst van uw medemensen bent, u louter in dienst van uw God bent’ (Mosiah 2:17).

Wat houdt het in om elkaar lief te hebben? Liefde is zorgzaam. Liefde luistert. Liefde sluit in. Liefde inspireert. Liefde is de kern van wat ons mens maakt, want wij zijn kinderen van God, en ‘God is liefde’ (1 Johannes 4:8). De Heiland heeft bij het laatste avondmaal gezegd: ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (Johannes 13:35).

Het gebod om elkaar lief te hebben, omvat ook hen die de wereld niet zo zien als wij. Zoals ouderling Dallin H. Oaks heeft uitgelegd:

‘In zoveel relaties en omstandigheden moeten we met verschillen omgaan. Een wezenlijk standpunt horen we niet op te geven. Maar als volgelingen van Christus dienen we in vrede met anderen samen te leven die niet onze waarden delen of niet geloven in de leerstellingen waarop die waarden zijn gebaseerd. Het heilsplan van de Vader, dat we door profetische openbaring ontvangen hebben, heeft ertoe geleid dat we ons in een sterfelijke werkelijkheid bevinden waarin we zijn geboden dienen te onderhouden. Dat houdt in dat we onze naasten van verschillende culturen en geloofsovertuigingen liefhebben zoals Hij ons liefheeft. Een profeet uit het Boek van Mormon heeft gezegd dat we voorwaarts moeten streven in “liefde voor God en voor alle mensen” (2 Nephi 31:20).’ (‘Anderen liefhebben en omgaan met verschillen’, algemene oktoberconferentie 2014.)

Goddelijke liefde verontschuldigt zonde niet — ‘Want Ik, de Heer, kan de zonde niet met de geringste mate van toelating aanschouwen; niettemin, hij die zich bekeert en de geboden van de Heer doet, zal vergeving ontvangen’ (LV 1:31–32). Evenzo dienen wij onverzettelijk in het naleven en verdedigen van Gods geboden te zijn. Maar om Gods liefde volledig te weerspiegelen, moeten we ook elkaar zo openlijk en volledig liefhebben dat niemand zich in de steek gelaten, eenzaam of hopeloos voelt.

De Heiland begrijpt al onze moeilijkheden volkomen

‘Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht’ (1 Korinthe 13:12).

Als sterveling hebben wij een beperkt begrip. Wij kunnen met Nephi zeggen: ‘Ik weet dat Hij zijn kinderen liefheeft; toch ken ik niet de betekenis van alle dingen’ (1 Nephi 11:17).

Op zoek naar antwoorden en leiding voor onze eigen ontwikkeling, kunnen we op God vertrouwen en op de hoop die het zoenoffer van Jezus Christus geeft. Toen Jezus Christus de zonden van de wereld op Zich nam, ondervond Hij ook elke pijn en kwelling die een mens kan ondervinden:

‘En Hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoeken doorstaan; en wel opdat het woord wordt vervuld dat zegt dat Hij de pijnen en ziekten van zijn volk op Zich zal nemen’ (Alma 7:11).

Het is geen zonde om zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken te voelen, en wij kunnen kiezen hoe we ermee omgaan

De kerk neemt geen standpunt in over de oorzaak van gevoelens voor hetzelfde geslacht. Ouderling Dallin H. Oaks heeft in 2006 gezegd:

‘De kerk neemt geen standpunt in over de oorzaak van veel van deze gevoeligheden of neigingen, inclusief de neiging om zich tot mensen van hetzelfde geslacht aangetrokken te voelen.’ (Interview met de ouderlingen Dallin H. Oaks en Lance B. Wickman: ‘Same-Gender Attraction’, 2006.)

Het is geen zonde om zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken te voelen. Ouderling M. Russell Ballard heeft geschreven:

‘Laten we hier heel duidelijk over zijn: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gelooft dat “het voor veel mensen een ingewikkelde realiteit [is] dat ze zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen. De gevoelens op zich zijn geen zonde, maar ernaar handelen is dat wél. Ook al kiest niemand bewust voor deze gevoelens, iemand kiest wél zelf hoe hij of zij met die gevoelens omgaat. De kerk reikt in liefde en begrip al Gods kinderen de hand, met inbegrip van [wie zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen].” (Zie ‘De Heer heeft je nú nodig!’, Liahona, september 2015, 29.)

Hoewel het geen zonde is om zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken te voelen, kan het wel heel moeilijk zijn. Hoewel iemand niet voor die gevoelens heeft gekozen, kan hij of zij er wel voor kiezen zich aan het onderhouden van Gods geboden toe te wijden. De ouder van een kind dat ontdekt dat het zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelt of zichzelf als homoseksueel beschouwt, dient ervoor te kiezen om dat kind lief te hebben en te aanvaarden. Als gemeenschap van kerkleden dienen we ervoor te kiezen om iedereen hartelijk te ontvangen.

‘Hij nodigt hen allen uit om tot Hem te komen en deel te hebben aan zijn goedheid; en Hij verwerpt niemand die tot Hem komt, [...] allen zijn voor God gelijk’ (2 Nephi 26:33).

Wie Gods wetten naleeft, kan in de kerk aan alles deelnemen

‘Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt’ (Handelingen 10:34).

God belooft dat wij eeuwige vreugde zullen ontvangen als we zijn wetten gehoorzamen. En Hij komt zijn beloften altijd na. Het is duidelijk dat zij die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen of zichzelf als homoseksueel beschouwen, beloften aan God kunnen doen, en zich eraan kunnen houden. Zij kunnen in zijn licht wandelen. Zij kunnen in de kerk aan alles deelnemen.

‘Als leden gevoelens voor hetzelfde geslacht hebben, maar zich niet overgeven aan homoseksueel gedrag, steunen en bemoedigen leiders hen in hun besluit om de wet van kuisheid na te leven en onreine gedachten te beheersen. Deze leden kunnen een kerkroeping krijgen. Als zij de kerkelijke normen naleven en zich in alle opzichten kwalificeren, mogen zij ook een tempelaanbeveling hebben en de tempelverordeningen ontvangen.’ (*Handboek 2: de kerk besturen*, 21.4.6.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Wij hebben hen als zoons en dochters van God lief. Zij hebben misschien te kampen met bepaalde krachtige driften die misschien moeilijk in bedwang te houden zijn. De meeste mensen krijgen in hun leven weleens met driften te maken. Als zij niet naar die driften handelen, kunnen zij net zo goed vooruitgang maken als alle andere leden van de kerk. Als zij de wet van kuisheid en de zedelijke normen van de kerk overtreden, zijn zij, net als iedereen, onderworpen aan de discipline van de kerk.’ (Zie ‘Wat vragen de mensen over ons?’, algemene oktoberconferentie 1998.)

Wat iemands omstandigheden ook zijn, hij of zij kan in dit leven aan de zaak van de Heer bijdragen en verwachten dat zijn of haar getrouwheid hier en in het hiernamaals dezelfde zegeningen oplevert die God aan allen heeft beloofd die eveneens getrouw zijn. Ouderling D. Todd Christofferson heeft opgemerkt:

‘Iedereen heeft gaven; iedereen heeft talenten; iedereen kan het goddelijke plan in elke generatie helpen ontvouwen. Er kan veel goeds, veel wat essentieel is — soms zelfs alles wat op dit moment nodig is — in minder dan ideale omstandigheden worden bereikt. Velen van u doen uw uiterste best. En als u, u die uitermate zwaar beproefd wordt, pal staat voor Gods plan ter verhoging van zijn kinderen, dan zijn wij er om u te steunen. Met vertrouwen getuigen wij dat de verzoening van Jezus Christus alle ontberingen en verliezen heeft ingecalculeerd en dat die uiteindelijk alles zal rechtzetten voor wie zich tot Hem wenden. Niemand is voorbestemd om minder te ontvangen dan alles wat de Vader voor zijn kinderen heeft.’ (Zie ‘Waarom een huwelijk, waarom een gezin’, algemene aprilconferentie 2015.)

De wet van kuisheid geldt voor al Gods kinderen

Seksuele reinheid is een essentieel onderdeel van Gods plan voor ons geluk. Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben verklaard:

‘Het eerste gebod dat God aan Adam en Eva gaf, had betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft. Wij verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld.’)

Seksuele betrekkingen tussen een man en een vrouw die niet met elkaar gehuwd zijn, of tussen mensen van hetzelfde geslacht, zijn zondig en houden een overtreding van een van de belangrijkste wetten van onze Vader in de hemel in, en staan onze eeuwige vooruitgang in de weg.

‘De wet van de Heer inzake kuisheid is onthouding van seksuele omgang buiten het wettige huwelijk en trouw binnen het huwelijk. Seksuele omgang is alleen toegestaan tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. Overspel, ontucht, homoseksuele en lesbische relaties, en alle andere onheilige, onnatuurlijke of onreine praktijken zijn zondig.’ (*Handboek 2: de kerk besturen*, 21.4.5.)

Wat iemands seksuele geaardheid ook is, wie de wet van kuisheid overtreedt, kan zich door bekering met God verzoenen.

‘U zult niet echtbreken; en wie echtbreuk pleegt en zich niet bekeert, zal uitgeworpen worden. Maar hem die echtbreuk heeft gepleegd en zich met geheel zijn hart bekeert, en het verzaakt, en het niet meer doet, zult u vergeven’ (Leer en Verbonden 42:24–25).