

Vår tros underbara grund

President Gordon B. Hinckley

Liahona, nov. 2002, s. 80–81



Vi förkunnar utan tvekan att Gud Fadern och hans Son, Herren Jesus Kristus, personligen visade sig för den unge Joseph Smith. ...

All vår styrka vilar på sanningshalten i denna syn. Antingen hände det eller så hände det inte. Om det inte hände är detta verk falskt. Om det hände är verket det viktigaste och underbaraste verket under himlarna.

Tänk på detta, mina bröder och systrar. Under århundraden förblev himlarna stängda. Goda män och kvinnor, många verkligt stora och underbara människor, försökte rätta till, stärka och förbättra sitt sätt att tillbe Gud och sina lärosatser. Jag hedrar och respekterar dem. Världen är så mycket bättre tack vare deras modiga handlingar. Men trots att jag tror att deras arbete var inspirerat, fick de inte förmånen att se himlarna öppnade eller att Gudomen besökte dem.

Men så år 1820 kom denna underbara uppenbarelse som svar på en pojkes bön. Han hade läst Jakobs ord i sin familjebibel: "Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den" (Jak. 1:5).

På denna unika och underbara händelse vilar sanningshalten i denna kyrka.

I all nedskrivna religiös historia finns det inget jämförbart. Nya testamentet berättar om Jesu dop, när Guds röst hördes och den Helige Anden sänkte sig ner som en duva. På förklaringsberget såg Petrus, Jakob och Johannes hur Herren förvandlades inför dem. De hörde Faderns röst, men såg honom inte.

Varför kom både Fadern och Sonen till en pojke, en liten gosse? En anledning är att de kom för att påbörja tidernas största utdelning, när alla tidigare tidsutdelningar skulle samlas och förenas. ...

Redskapet i Guds verk var en pojke vars sinne inte belamrats av mänskliga filosofier. Hans sinne var ungt och utan prägling av dåtidens traditioner.

Det är lätt att förstå varför människor inte tror på den berättelsen. Den är nästan obegriplig. Och ändå så förnuftig. De som är bekanta med Gamla testamentet vet att Jehova visade sig för profeterna som levde under denna jämförelsevis okomplicerade tid. Kan de skäligen förneka behovet av att himlens Gud och hans återuppståndne Son visade sig under denna mycket oroliga tid i världshistorien?

Att de kom, båda två, att Joseph såg dem i deras prakt och härlighet, att de talade till honom och att han lyssnade och skrev ned deras ord – dessa anmärkningsvärda ting vittnar vi om.

Jag kände en så kallad intellektuell som sa att kyrkan var fångad av sin egen historia. Jag svarade att utan den historien har vi ingenting. Att denna unika, säregna och anmärkningsvärda händelse skedde är själva kärnan i vår tro.

Men denna underbara syn var bara början på en rad uppenbarelser som utgör detta verks tidiga historia.

Som om den synen inte var nog för att bekräfta vem mänsklighetens Återlösare var och att han verkligen finns, följde framkomsten av Mormons bok. Här kom något som en människa kunde hålla i handen, något påtagligt så att säga. Hon kunde läsa den. Hon kunde be för att få veta om den är sann, eftersom den innehöll ett löfte om att den Helige Anden skulle bekräfta att den var sann om detta vittnesbörd söktes i bön. ...

Så följde återgivandet av det heliga prästadömet – först aronska prästadömet genom handpåläggning av Johannes Döparen som hade döpt Jesus i Jordan.

Sedan kom Petrus, Jakob och Johannes, Herrens apostlar, som i denna tid förlånade det som de hade mottagit genom handpåläggning av Mästaren, han som de hade vandrat med, ja, "himmelrikets nycklar", med myndighet att binda i himlen det som de binder på jorden (se Matt 16:19).

Sedan kom förlänandet av ytterligare prästadömsnycklar genom handpåläggning av Mose, Elias och Elia.

Tänk på det, mina bröder och systrar. Tänk på det här underverket.

Detta är Jesu Kristi återupprättade kyrka. Vi som ett folk är sista dagars heliga. Vi vittnar om att himlarna har öppnats, att slöjan dragits undan, att Gud har talat och att Jesus Kristus har visat sig, och att det följdes av ett förlänande av gudomlig myndighet.

Vi vittnar om att himlarna har öppnats, att slöjan dragits undan, att Gud har talat och att Jesus Kristus har visat sig.

