

# Matthæus 10:37-39

Studér i par eller små grupper de tildelte vers sammen og drøft jeres svar på spørgsmålene.

Læs Matthæus 10:37-38 og se efter de ofre, som Frelseren sagde, at vi må være villige til at yde som hans disciple. Vendingen »er mig ikke værd« i disse vers betyder at være en uværdig repræsentant for Herren og ikke værdig til hans velsignelser.

- Hvorfor tror I, at det er nødvendigt for Jesu Kristi disciple at elske ham mere end alle andre – deriblandt deres egne familiemedlemmer?

Korset, der nævnes i vers 38, hentyder til det fysiske kors, som Jesus Kristus bar og blev løftet op på for at opfylde sin Faders vilje. I overført betydning kaldte Jesus Kristus sine tilhængere til på samme måde at »tage [deres] kors op og følge [ham]« (Matthæus 16:24).

Læs Joseph Smiths Oversættelse, Matthæus 16:26 (i Guide til Skrifterne) og se efter, hvad det betyder at tage sit kors op og følge Jesus Kristus.

Læs Matthæus 10:39 og se efter principper, som Jesus Kristus forklarede om offer. Joseph Smiths oversættelse tydeliggør begyndelsen af verset. Den lyder således: »Den, der søger at redde sit liv ...« I denne kontekst betyder vendingen »redde sit liv« at leve selvisk i stedet for at søge at tjene Gud og hans børn.

- Hvordan tror I, at folk, der fokuserer på deres egen vilje og selviske ønsker, i sidste ende vil »miste« deres liv?

Færdiggør følgende princip på grundlag af det, som I har læst:

**Hvis vi søger at redde vores liv, så \_\_\_\_\_.**

Overvej at markere løftet i vers 39, som Frelseren gav til dem, der ville miste deres liv på grund af ham. At miste sit liv på grund af ham er mere end at være villig til at dø for ham. Det betyder at være villig til at give af os selv hver dag for at tjene ham og folk omkring os.

- Hvad tror I, at det betyder, at vi vil redde vores liv, når vi mister det på grund af ham?

Færdiggør følgende princip på grundlag af det, som I har læst:

**Hvis vi mister vores liv på grund af Jesus Kristus, så \_\_\_\_\_.**

Læs følgende udtalelse af præsident Thomas S. Monson og drøft dernæst jeres svar på spørgsmålene, der står bagefter.



»Jeg tror, at Frelseren fortæller os, at medmindre vi mister os selv i tjeneste for andre, så er der ikke meget formål med vores eget liv. De, som kun lever for sig selv, visner til sidst og mister bogstaveligt talt deres liv, mens de, der mister sig selv i tjeneste for andre, vokser og blomstrer – og faktisk redder deres liv« (se »Hvad har jeg gjort for en anden i dag?«, *Liahona*, nov. 2009, s. 85).

- Hvem kender I, som har valgt at miste sit liv på grund af Jesus Kristus? Hvordan har denne beslutning påvirket den person?

