

Elev 1

Be din grupp föreställa sig att de närvarade på ett sakramentsmöte där en hemkommen missionär talade om sin mission. Under sitt tal berättade han att han hade döpt flera personer. En vecka senare talade en annan hemkommen missionär om sin mission på sakramentsmötet och berättade att hon hade undervisat många som så småningom döpte sig efter att hon hade förflyttats till andra områden.

- Hur skulle ni svara om någon sa att missionären som döpte flera personer på sin mission var mer framgångsrik än missionären vars undersökare inte döpte sig förrän efter att hon lämnat området?

Skriv orden *planterad* och *vattnad* på ett papper och visa upp det för din grupp. Förklara att Paulus jämförde missionärer med personer som planterar frön och vattnar plantor. Påminn din grupp om att de heliga i Korint hade börjat dela in sig i grupper utifrån vem som hade döpt dem. De trodde att deras status i kyrkan avgjordes av hur betydelsefull den som döpte dem var. (Se 1 Korintierbrevet 1:10–16.)

Turas om med medlemmarna i din grupp att läsa upp 1 Korintierbrevet 3:4–9. Be gruppen följa med och se vad Paulus sa om missionärerna som hade undervisat och döpt människorna i Korint.

- Vad sa Paulus att han och Apollos var, enligt vers 5?
- Vad sa Paulus, enligt vers 6–7, om missionärer som planterar evangeliets frön och missionärer som hjälper dessa frön att växa?

Påpeka om nödvändigt uttrycken "varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något" i vers 7 och förklara att Paulus använde de här uttrycken för att lära att ingen av de här rollerna är viktigare än Guds roll.

- Vad menas med uttrycket "endast den som ger växten, och det är Gud" (vers 7)? (Det är Gud, genom den Helige Anden, som framkallar den förändring i människors hjärtan som leder till omvändelse, inte de som undervisar och döper.)
- Vilken sanning kan vi lära oss i 1 Korintierbrevet 3:6–7 om vår roll och Guds roll i att hjälpa andra omvända sig till Jesu Kristi evangelium? (När din grupp svarat ber du dem skriva följande sanning i sina skrifter intill 1 Korintierbrevet 3:6–7: **Vi kan hjälpa andra lära sig om Jesu Kristi evangelium, men det är genom den Helige Andens kraft som människor blir omvända.**)

Förklara att människor, för att motta den Helige Anden och bli omvända, måste göra sin del genom att utöva tro och lyda Guds bud.

- Hur tror ni att kunskapen om den här sanningen kan ha hjälpt de heliga i Korint att bli mer eniga?

Fråga din grupp hur den här sanningen kan hjälpa dem bemöta situationen med de två återvända missionärerna.

- Varför är det viktigt för oss att förstå att det är den Helige Anden och inte vår egen kraft som omvänder?

