

Uit: Jeffrey R. Holland, 'Doet dit tot mijn gedachtenis',



'Als indachtig zijn onze voornaamste taak is, wat kan er dan in onze gedachten komen als deze eenvoudige, dierbare zinnebeelden aan ons worden aangeboden?

'We kunnen denken aan het voorsterfelijke leven van de Heiland en aan alles wat Hij heeft gedaan als de grote Jehova, de Schepper van hemel en aarde en van alles wat zich daarop en daarin bevindt. We kunnen eraan denken dat Hij al in de grote raadsvergadering in de hemel van ons hield en wonderbaarlijk sterk was, dat we daar al door de macht van Christus en door ons geloof in het bloed van het Lam hebben overwonnen (zie Openbaring 12:10–11).

'We kunnen denken aan de eenvoudige grootsheid van zijn geboorte. [...]

'We kunnen denken aan de wonderen en leringen van Christus, aan zijn genezingen en zijn hulp. We kunnen eraan denken dat Hij blinden liet zien en doven liet horen, en lammen, kreupelen en verminkten het gebruik van hun ledematen teruggaf. Dan, op dagen dat we het gevoel hebben vast te zitten of nauwelijks meer enige vreugde of visie te hebben, kunnen wij standvastig in Christus voorwaarts streven. [...]

'We kunnen eraan denken dat de Heiland, zelfs met de zwaarwegende zending die Hij te vervullen had, vreugde vond in het leven; dat Hij van mensen genoot en zijn discipelen opriep goedsmoeds te zijn. Hij zei dat we net zo blij met het evangelie moeten zijn als iemand die een grote schat heeft gevonden, een echte parel van grote waarde, pal voor onze deur. [...]

'We kunnen eraan denken dat Christus zijn discipelen zijn vrienden noemde. [...]

'Wij zouden aan de fantastische zegeningen kunnen en moeten denken die wij hebben en aan het feit dat "alles wat goed is", van Christus komt (Moroni 7:24). [...]

Op sommige dagen zullen we reden hebben om te denken aan de nare behandeling die Hij kreeg, de afwijzing die Hij verduurde en het onrecht — o, wat een onrecht — dat Hem werd aangedaan. Als wij daar ook mee te maken krijgen, kunnen we eraan denken dat Christus ook in alles onder druk stond, maar niet in het nauw was; om raad verlegen, maar niet radeloos; vervolgd, maar niet verlaten; ter aarde geworpen, maar niet verloren (zie 2 Korinthe 4:8–9).

'Als wij die zware tijden doormaken, kunnen we eraan denken dat Jezus beneden alles moest neerdalen voordat Hij boven alles uit kon stijgen, en dat Hij pijnen en smarten en allerlei verzoekingingen heeft doorstaan opdat Hij met barmhartigheid zou worden vervuld en zou weten hoe zijn volk hulp te hulp te komen naargelang hun zwakheden (zie LV 88:6; Alma 7:11–12).

'Voor wie wankelen of struikelen, is Hij er om ons te steunen en sterken. Uiteindelijk is Hij er om ons te redden, en voor dat alles heeft Hij zijn leven gegeven. [...]

'Dit kunnen we allemaal in gedachte houden als we door een geknielde jonge priester worden uitgenodigd om Christus altijd indachtig te zijn.' (*Ensign*, november 1995, 67–69.)

