

Het werk voor de doden in de laatste dagen



Ouderling Johannes A. Widtsoe (1872–1952) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft het volgende gezegd over onze voorgeordende zending om de zonen en dochters van God te helpen verlossen:

‘Wij hebben in onze voorsterfelijke staat, in de tijd van de grote raadsvergadering, een bepaalde overeenkomst met de Almachtige gesloten. De Heer legde een door Hemzelf bedacht plan voor. Wij aanvaardden dat. Daar het plan voor alle mensen was bestemd, werden wij medewerkers ten behoeve van het eeuwig heil van alle mensen op aarde. Daar hebben wij toen ingestemd om niet alleen een heiland voor onszelf te zijn maar [...] voor de hele mensheid. We werden een partner van de Heer. De uitvoering van het plan werd toen niet alleen het werk van de Vader en de Heiland, maar ook ons werk. De minste, de nederigste onder ons is medewerker in het plan van de Almachtige, om de doeleinden van het eeuwige heilsplan te bewerkstelligen.’ (*The Worth of Souls*, *Utah Genealogical and Historical Magazine*, oktober 1934, 189.) (Zie *Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis: lesboek voor de leerkracht Evangelieleer* [1999], 173).



Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de jongeren in de kerk aangemoedigd om tempelwerk voor hun eigen voorouders te doen:

‘Elk werk dat u in de tempel doet, is goed bestede tijd, maar plaatsvervangend verordeningen ondergaan voor een van uw eigen voorouders maakt de tijd in de tempel nog heiliger, waaruit nog meer zegeningen zullen voortvloeien.’ [...]

‘Zoeken jullie, jonge mensen, een efficiënte manier om de invloed van de tegenstander uit je leven te bannen? Ga dan aan de slag om je voorouders te traceren, maak hun namen klaar voor de heilige plaatsvervangende verordeningen in de tempel, en ga dan naar de tempel om als plaatsvervanger de verordeningen van de doop en de gave van de Heilige Geest te ontvangen. [...] Ik kan me geen betere bescherming tegen de invloed van de tegenstander in je leven indenken.’ (*De vreugdevolle verlossing van de doden*, *Liahona*, november 2012, 93–94.)



Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen liet de volgende uitnodiging en belofte uitgaan:

‘Ik nodig de jonge mensen van de kerk uit om de geest van Elia te bestuderen en die te ervaren. ‘Ik moedig jullie aan om je voorouders beter te kennen, naar ze op zoek te gaan en je voor te bereiden om je plaatsvervangend in het huis des Heren te laten dopen voor *jouw* overleden familieleden (zie LV 124:28–36).’ En ik spoor jullie aan om anderen te helpen met hun familiegeschiedenis.

‘Als je met geloof op deze uitnodiging ingaat, zal je hart zich tot de vaderen wenden. De beloften aan Abraham, Isaak en Jakob zullen in je hart worden geplant. Je patriarchale zegen, waarin je afstamming staat vermeld, verbindt je met deze vaderen en zal meer voor je gaan betekenen. Je liefde en dankbaarheid voor je voorouders zullen toenemen. Je getuigenis van de Heiland zal sterker worden en je bekering tot Hem zal blijvender zijn. En ik beloof je dat je beschermd zult worden tegen de toenemende invloed van de tegenstander. Als je met je hart betrokken raakt bij dit heilige werk, zul je in je jeugd en je hele leven bescherming genieten.’ (*Het hart der kinderen zal zich wenden*, *Liahona*, november 2011, 26–27.)