

Nutidens arbete för de döda



Äldste John A. Widtsoe (1872–1952) i de tolv apostlarnas kворum lärde följande om vår förutordinerade mission att hjälpa till med att frälsa Guds söner och döttrar:

”I vårt förjordiska tillstånd, vid tiden för det stora rådet, ingick vi ett avtal med den Allsmäktige. Herren föreslog en plan, som han hade utformat. Vi godtog den. Eftersom planen är avsedd för alla människor, blev vi medansvariga för varje människas frälsning enligt denna plan. Då och där samtyckte vi till att inte endast bli vår egen frälsare utan också ... frälsare för hela den mänskliga familjen. Vi ingick kompanjonskap med Herren. Planens genomförande blev då inte bara Faderns verk och Frälsarens verk, utan också vårt verk. Den minsta av oss, den ringaste, har ingått kompanjonskap med den Allsmäktige om att uppnå syftet med den eviga frälsningsplanen (“The Worth of Souls”, *Utah Genealogical and Historical Magazine*, okt. 1934, s. 189)” (se *Läran och förbunden och kyrkans historia: Evangeliets lära, lärarhandledning* [2000], s. 173).



Äldste Richard G. Scott i de tolv apostlarnas kворum uppmuntrade kyrkans ungdomar att utföra tempeltjänst för sina egna förfäder:

”Allt arbete ni utför i templet är gott, men när ni tar emot förrättningar i en av era egna förfäders ställe blir tiden i templet ännu heligare, och ni välsignas på ett ännu större sätt. ...

Vill ni ungdomar veta ett säkert sätt att eliminera motståndarens inflytande i era liv? Fördjupa er i att forska efter era förfäder, förbered namn för de heliga ställföreträdande förrättningarna som utförs i templet och besök sedan templet för att vara deras ställföreträdare, så att de kan ta emot förrättningarna som dopet och den Helige Andens gåva utgör. ... Jag känner inte till något bättre skydd från motståndarens inflytande i era liv” (“Glädjen i att återlösa de döda”, *Liahona*, nov. 2012, s. 93, 94).



Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kворum ger följande inbjudan och löfte:

”Jag inbjuder kyrkans unga att lära sig om och uppleva Elias ande. Jag uppmuntrar er att studera, att söka reda på era förfäder och förbereda er för att själva utföra ställföreträdande dop i Herrens hus för era döda förfäder (se L&F 124:28–36). Och jag väddar till er att hjälpa andra finna sina släktingar.

När ni hörsammar den här inbjudan i tro så vänds era hjärtan till fäderna. Då implantas i era hjärtan de löften som gavs till Abraham, Isak och Jakob. Era patriarkaliska välsignelser, med deras tillkännagivanden om härkomst, förbinder er med dessa fäder och blir meningsfullare för er. Då växer er kärlek till era förfäder och er tacksamhet mot dem. Då blir både ert vittnesbörd om Frälsaren och er omvändelse till honom någonting djupt och beständigt. Och jag lovar er att ni då skyddas mot den ondes tilltagande inflytande. När ni deltar i och älskar det här heliga verket så skyddas ni i er ungdom och i hela ert liv” (“Barnens hjärtan skall vända sig”, *Liahona*, nov. 2011, s. 26–27).

