

De sidste dages arbejde for de døde



Ældste John A. Widtsoe (1872-1952) fra De Tolv Apostles Kvorum sagde følgende angående vores forudordnede mission med at bidrage til at frelse Guds sønner og døtre:

»I vores førjordiske tilstand, på tiden for det store råd, indgik vi en bestemt aftale med den Almægtige. Herren foreslog en plan, som han havde udtænkt. Vi accepterede den. Da planen er beregnet for alle mennesker, bliver vi en del af alle menneskers frelse i denne plan. Vi indvilligede dengang og dér i ikke alene at være frelsere for os selv, men ... frelsere for hele den menneskelige slægt. Vi indgik et partnerskab med Herren. Udarbejdelsen af planen blev da ikke blot Faderens værk og Frelserens værk, men også vores værk. Den mindste af os, den mest ydmyge, arbejder sammen med den Almægtige i at opnå den evige frelsesplans hensigt« (»The Worth of Souls«, *Utah Genealogical and Historical Magazine*, okt. 1934, s. 189)«.



Ældste Richard G. Scott fra De Tolv Apostles Kvorum opfordrede Kirkens unge til at udføre tempeltjeneste for deres egne forfædre:

»Al den tjeneste, du yder i templet, er tid, der er brugt godt, men stedfortrædende modtagelse af ordiancerne for ens egen slægt gør tiden i templet mere hellig, og der følger endnu større velsignelser ...

Ønsker I unge en sikker måde at fjerne modstanderens indflydelse i jeres liv? Fordyb dig i at søge efter dine forfædre, forbered deres navne til de hellige

stedfortrædende ordiancer, der er tilgængelige i templet, og tag så til templet og vær stedfortræder for dem, så de kan modtage ordiancerne, dåb og Helligåndsgaven. ... Jeg kan ikke komme i tanke om en større beskyttelse mod modstanderens indflydelse i dit liv« (»Glæden ved at forløse de døde«, *Liahona*, nov. 2012, s. 93-94).



Ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles Kvorum gav følgende invitation og løfte:

»Jeg opfordrer Kirkens unge til at lære om og opleve profeten Elias' ånd. Jeg opfordrer jer til at studere, til at søge jeres forfædre og til at forberede jer til at udføre stedfortrædende dåb i Herrens hus for jeres afdøde slægtninge (se L&P 124:28-36). Og jeg tilskynder jer til at hjælpe andre mennesker med at finde deres slægtshistorie.

Når I tager imod denne opfordring i tro, vil jeres hjerte vende sig til jeres fædres. Løfterne til Abraham, Isak og Jakob bliver indpodet i jeres hjerte. Jeres patriarkalske velsignelse med den angivne slægtslinje forbinder jer til disse fædre og vil betyde mere for jer. Jeres kærlighed og taknemlighed for jeres forfædre vil blive styrket. Jeres vidnesbyrd om og omvendelse til Frelseren vil blive dybere og varig. Og jeg lover jer, at I vil blive beskyttet mod modstanderens skærpede indflydelse. Når I tager del i og elsker dette hellige værk, vil I blive beskyttet i jeres ungdom og gennem resten af livet« (»Børnenes hjerte skal vende sig«, *Liahona*, nov. 2011, s. 26).

