

# De zieken genezen



Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat geloof essentieel is om wonderen te laten gebeuren:

‘Geloof is van wezenlijk belang voor genezing door de machten des hemels. Het Boek van Mormon leert ons zelfs: “Indien er geen geloof onder de menskinde- ren is, kan God geen wonder onder hen verrichten” (Ether 12:12) [zie ook 1 Nephi 7:12; LV 35:9]. In een opmerkelijke toespraak over het zalven van de zieken heeft president Spencer W. Kimball gezegd: “De noodzaak van geloof wordt vaak onderschat. De zieke en de familie lijken zich vaak volledig te verlaten op de macht van het priesterschap en de gave van genezing die de betrokken broeders naar zij hopen bezitten, terwijl de grootste verantwoordelijkheid berust bij degene die de zegen ontvangt. [...] Het belangrijkste element is het geloof van de persoon zelf als die bij bewustzijn en toerekeningsvatbaar is. ‘Uw geloof heeft u behouden’ [Mattheüs 9:22] werd zo vaak door de Meester herhaald, dat het bijna als een refrein klonk.” [‘President Kimball Speaks Out on Administration to the Sick’, *New Era*, oktober 1981, 47] (‘De zieken genezen’, *Liahona*, mei 2010, 49.)



Ouderling Dallin H. Oaks heeft ons er ook aan herinnerd dat geloof hebben de bereidheid inhoudt om Gods wil te aanvaarden:

‘Als we de onwankelbare macht van het priesterschap van God uitoefenen en als we zijn belofte koesteren dat Hij het gelovige gebed hoort en verhoort, moeten we altijd beseffen dat geloof en de genezende macht van het priesterschap niet kunnen resulteren in iets dat tegen de wil indruist van Hem wiens priesterschap het is. Dat beginsel wordt geleerd in de openbaring waarin de ouderlingen van de kerk wordt opgedragen

de zieken de handen op te leggen. De Heer geeft daarbij de belofte dat “wie geloof in Mij heeft om genezen te worden, *en niet ten dode is bestemd, zal genezen*” (LV 42:48; cursivering toegevoegd). [...]’ Zo verklaart de Heer ook in een andere hedendaagse openbaring dat als iemand ‘vraagt volgens de wil van God’ het ‘gebeurt [...] zoals hij vraagt’ (LV 46:30) [zie ook 1 Johannes 5:14; Helaman 10:5].

‘Hieruit leren we dat zelfs de dienstknechten van de Heer die zijn goddelijke macht uitoefenen in een omstandigheid waarin voldoende geloof is tot genezing, geen priesterschapszegen kunnen geven die iemand doet genezen als die genezing niet strookt met de wil van de Heer.

‘Als kinderen van God die zijn grote liefde en zijn ultieme wijsheid onderkennen van wat het beste voor ons eeuwig welzijn is, vertrouwen we op Hem. Het eerste beginsel van het evangelie is geloof in de Heer Jezus Christus — en geloof betekent vertrouwen. Ik heb dat vertrouwen bespeurd in een toespraak van mijn neef tijdens de uitvaartdienst van een tienermeisje dat aan een ernstige ziekte was overleden. Hij sprak de volgende woorden, die me aanvankelijk hebben verbaasd maar daarna opgebouwd: “Ik weet dat haar overlijden de wil van de Heer was. Ze heeft goede medische zorg gekregen. Ze heeft priesterschapszegen ontvangen. Haar naam is op de gebedsrol van de tempel geplaatst. Honderden gebeden zijn voor haar opgezonden dat ze weer gezond zou worden. Ik weet ook dat er in deze familie voldoende geloof is dat ze zou genezen, tenzij het de wil van de Heer was om haar op dat tijdstip naar huis te roepen.” Ik heb hetzelfde vertrouwen bespeurd in de woorden van de vader van een ander bijzonder meisje dat onlangs in haar tienerjaren aan kanker is overleden. Hij verklaarde: “Ons gezin gelooft in Jezus Christus, en dat is niet afhankelijk van de uitkomst.” Die leringen onderschrijf ik. We doen al het mogelijke voor de genezing van een dierbare, en stellen vervolgens ons vertrouwen in de Heer wat de uitkomst betreft.’ (‘De zieken genezen’, *Liahona*, mei 2010, 50.)

