

Skilja sant från falskt

I alla evangelieutdelningar har ondskans makter motarbetat Gud och hans verk. Men Guds verk kommer inte att hejdas. I de här sista dagarna har stenen huggits ut ur berget, och den ska "rulla fram tills den har uppfyllt hela jorden" (L&F 65:2). Men eftersom enskilda medlemmar i kyrkan kan bli bedragna, behöver var och en av oss "alltid vaka och be" (3 Ne. 18:18).



"Det finns inget behov för dig eller mig i den här upplysta tidsåldern, när evangeliets fullhet har återställts, att segla över outforskade hav eller färdas på omarkerade leder i sökandet efter sanningens källa. En kärleksfull himmelsk Fader har lagt ut kursen och gett oss en osviklig karta – ja, *lydnad*! Kunskap om sanningen och svaren på våra största frågor kommer till oss när vi lyder Guds bud" (Thomas S. Monson, "Lydnad ger välsignelser", *Liahona*, maj 2013, s. 89).



"Tvivla [först] på era tvivel innan ni tvivlar på er tro. Vi får aldrig låta tvivel hålla oss fångna och borta från den gudomliga kärleken, friden och de gåvor som kommer genom tro på Herren Jesus Kristus" (Dieter F. Uchtdorf, "Kom och förena er med oss", *Liahona*, nov. 2013, s. 23).



Satan är den stora bedragaren, 'våra bröders åklagare' [Upp. 12:10], lögnens fader [Joh. 8:44] som ständigt försöker bedra oss så att han kan få oss på fall [se L&F 50:3]. ...

Hos dem som redan omfattar sanningen är hans främsta strategi att så frön av tvivel.

Han har till exempel fått många medlemmar att snava när de upptäcker information om kyrkan som verkar motsäga det de tidigare lärt sig.

Om du upplever något sådant, kom ihåg att det i informationens tidsålder finns många som skapar tvivel om vad som helst och allting, när som helst och överallt. ...

Och det är alltid bra att komma ihåg att bara för att något finns i tryck, finns på internet, upprepas ofta eller har mäktiga förespråkare, behöver det inte vara sant.

Ibland presenteras osanna anspråk eller information på ett sådant sätt att de förefaller helt trovärdiga. ...

Det som verkar motsägelsefullt nu kan bli helt begripligt

när vi söker efter och tar emot mera pålitlig information" (Dieter F. Uchtdorf, "Vad är sanning?" [andakt i KUV:s regi, 13 jan. 2013], lds.org/broadcasts).



"När vi jämför nutida seder och åsikter med det vi vet om Guds planer och de förutsättningar som ges i Guds ord och levande profeters lärdomar, ... vet [vi] att vi då befinner oss på säker mark i evigheten" (Dallin H. Oaks, "Som han tänker i sitt hjärta" [En kväll med äldste Dallin H. Oaks, 8 feb. 2013], lds.org/broadcasts).



"När du är rädd eller tvivlar eller har det svårt, håll fast vid det du redan har åstadkommit, även om det är begränsat. ... När de stunderna kommer och problem uppstår, vars lösning inte uppnås omedelbart, *håll då fast vid det du redan vet och var stark tills du får ytterligare kunskap*" (Jeffrey R. Holland, "Jag tror", *Liahona*, maj 2013, s. 93–94).



"Vi kanske kan påminna den som har uppriktiga frågor om att information på internet inte har något 'sanningsfilter'. En del information, hur övertygande den än är, är helt enkelt inte sann" (Neil L. Andersen, "Joseph Smith", *Liahona*, nov. 2014, s. 29).



"Svar på andliga frågor ges till personer som inte förhärdar sitt hjärta, som frågar i tro och tror att de ska få, samt de som troget håller buden" (Paul V. Johnson, "Ett mönster för att lära andliga ting" [tal till KUV:s lärare, 7 aug. 2012], si.lds.org).



"Att studera kyrkan ... genom dess avfällingars ögon är som att intervjua Judas för att förstå Jesus" (Neal A. Maxwell, "All Hell Is Moved" [andakt vid Brigham Young University, 8 nov. 1977], s. 3, speeches.byu.edu).