

Påskynda frälsningsarbetet

Begrunda följande frågor i samband med vart och ett av de fem områden som är del av frälsningsarbetet:

- Hur kan dina insatser i denna del av Guds arbete föra andra närmare frälsningens välsignelser?
- Vilka erfarenheter har du fått och vilka välsignelser har du mottagit när du har medverkat i det här området för att påskynda Herrens frälsningsarbete?
- Vad kan du göra, oavsett ditt nuvarande ämbete, för att bidra i det här området av frälsningsarbetet?

Medlemmars missionsarbete

Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kворum lärde:



”Bröder och systrar, lika visst som Herren har inspirerat fler missionärer att verka, öppnar han också sinnen och hjärtan hos fler goda och ärliga människor att ta emot hans missionärer. Du känner dem redan eller kommer att lära känna dem. De finns i din

familj eller bor i ditt grannskap. De går förbi dig på gatan, sitter bredvid dig i skolan och kopplar upp sig till dig via internet. Du är också en viktig del av detta spirande underverk.

Om du inte är heltidsmissionär med missionärsbricka på bröstet så är tiden nu inne att måla en i ditt hjärta – målad, som Paulus sa, ’inte med bläck utan med den levande Gudens Ande’ [2 Kor. 3:3]. ... Vi har alla ett bidrag att ge till detta underverk” (“Det är ett underverk”, *Liahona* maj 2013, s. 78).

Behålla nyomvända

Äldste M. Russell Ballard i de apostlarnas kворum förkunnade:



”Ni och jag måste göra allt vi kan för att se till att varje medlem i kyrkan blir fullständigt omhändertagen och kan åtnjuta alla de välsignelser som evangeliet har att erbjuda.

President Gordon B. Hinckley har påmint er och mig om vårt ansvar att vara medarbetare till Herren i att genomföra hans planer för kyrkan. I en satellitutsändning sa han:

’Herren har ålagt oss att undervisa om evangeliet för hela skapelsen. Det kommer att kräva varje heltids- och stavsmisionärs bästa insats. Det kommer att kräva det yttersta av varje biskop, av varje biskopsrådgivare, av varje medlem i församlingsrådet’ (“Finn lammen, föd fåren”, *Liahona*, juli 1999, s. 121). Det kommer att kräva det yttersta av varje medlem” (“Medlemmarna utgör nyckeln”, *Liahona*, sep. 2000, s. 14).

Aktivera mindre aktiva medlemmar

”Vår roll [som medlemmar] är att ägna oss åt att älska och tjäna människorna omkring oss – trösta en nödlidande medarbetare, inbjuda våra vänner till ett dop, hjälpa en äldre granne med hans trädgård, bjuda hem en mindre aktiv på middag, eller hjälpa en granne med hennes släktforskning. De här är alla naturliga, positiva sätt att bjuda in mindre aktiva medlemmar och personer som inte delar vår tro i våra liv och följaktligen i evangeliets ljus. Att berätta om det roliga och heliga som hänt i våra liv kan faktiskt vara det bästa sättet varpå någon av oss kan ’arbeta i [Jesu Kristi] vingård för människosjälarnas frälsning’ (L&F 138:56)” (“Påskynda frälsningsarbetet”, *Liahona*, okt. 2013, s. 30).

Tempeltjänst och släktforskning

Äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kворum lärde:



”Kyrkans ledarskap har högt och tydligt förkunnat för det uppväxande släktet att de ska bana väg för att använda tekniken till att uppleva Elias ande, finna sina förfäder och utföra tempelförrättningar för dem. En stor del av grovarbetet med att påskynda frälsningsverket för både levande och döda ska utföras av er ungdomar” (“Rötter och grenar”, *Liahona*, maj 2014, s. 46).

Undervisa om evangeliet

”Ansvaret att undervisa om evangeliet är inte begränsat till dem som fått en formell kallelse som lärare. Som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har man ett ansvar att undervisa om evangeliet. Som förälder, son, dotter, make, hustru, broder, syster, ledare i kyrkan, lärare för en klass, hemlärare, besökslärare, medarbetare, granne eller vän får du möjligheter att undervisa. Ibland kan du undervisa öppet och direkt genom det du säger och vittnesbördet du bär. Och du undervisar alltid genom exempel” (*Undervisning: Den högsta kallelsen: Ett källmaterial för undervisning om evangeliet* (2000), s. 3–4).