

Att hålla sig stark i tider av motstånd

Avfall i Kirtland: Behovet av att trofast följa kyrkans ledare

År 1837 fick de heliga i Kirtland, Ohio ekonomiska problem. För att hjälpa de heliga bli mer ekonomiskt självförsörjande bildade Joseph Smith och andra ledare i kyrkan ett företag som var som en bank och kallade det för Kirtland Safety Society. På grund av den utbredda ekonomiska depressionen på den tiden gick många banker under i Förenta staterna. Kirtland Safety Society gick samma öde till mötes under hösten 1837. Två hundra av bankens investerare förlorade nästan allt, och Joseph Smith förlorade mest av alla. Trots att Kirtland Safety Society inte hade bildats av kyrkan ansåg några av heliga att kyrkan eller profeten ägde banken och lade skulden för sina egna ekonomiska problem på Joseph Smith. Några började till och med att kalla honom för en fallen profet. Men trots att banken gick under fortsatte många som förlorat sina pengar i tron och fortsatte att stödja profeten.

En anda av avfall och kritik började sprida sig bland många av de heliga. Innan juni 1838 hade omkring 200–300 avfällingar lämnat kyrkan, bland annat fyra apostlar, de tre vittnena till Mormons bok och en medlem av första presidentskapet. Men de flesta heliga under den här perioden av prövningar fortsatte att vara trofasta, som till exempel Brigham Young. De stärktes av Herren och förblev trogna sina vittnesbörd. Flera av dem som lämnade kyrkan under denna period av avfall återvände senare och bad om att få förenas med Herrens kyrka igen. Bland dem fanns Oliver Cowdery, Martin Harris, Luke Johnson och Frederick G. Williams.

Under dessa problem i Kirtland försökte några avfällingar döda Joseph Smith. Varnade av Anden lämnade han och Sidney Rigdon staden under natten den 12 januari 1838. Deras fiender förföljde dem i flera dagar, men Herren beskyddade dem. De anlände tillsammans med sina familjer till Far West i Missouri den 14 mars 1838.

Samtala om följande frågor i gruppen:

- Vilka principer kan vi hämta ur dessa händelser om hur man kan bemöta motstånd i livet? Vad kan de händelserna lära oss om hur vi kan bemöta motstånd mot kyrkan?
- Vad kan vi göra för att förbli trofasta kyrkans ledare även om vi hör andra kritisera dem?
- Hur har ni välsignats av att följa profeten?

Konflikt i norra Missouri: Uthärda motstånd väl

Missnöjda och uteslutna medlemmar i kyrkan som bodde bland de heliga i Far West stämde under 1837 och 1838 kyrkan och dess ledare och de började trakassera kyrkan. I juni 1838 brast Sidney Rigdon ut i ett hetlevrat tal känt som "saltpredikan". Han hänvisade till Matteus 5:13 och sa att om saltet förlorar sin sälta duger det inte till annat än att kastas ut. Han antydde att de som lämnat kyrkan borde tvingas att lämna de heliga. Två veckor senare, den 4 juli, höll Sidney Rigdon ett tal där han lovade att de heliga skulle försvara sig själva om det så ledde till ett "utrotningskrig". Trots att båda dessa tal tycktes motsäga Herrens instruktioner om att "söka fred" (L&F 105:38) publicerades båda talen och orsakade stor oro utanför kyrkan.

Under den här tiden förestavade Sampson Avard, en nybliven medlem, hemliga eder för dem som tillsammans med honom bildade rövarbandet daniterna. Avard gav dem i uppgift att råna och plundra missouriborna och hävdade att det skulle bygga upp Guds rike. Avard övertygade sina efterföljare att hans instruktioner kom från första presidentskapet. Sanningen kom senare fram och Avard uteslöts. Avars handlingar skadade kyrkans anseende svårt och bidrog till att profeten fängslades i Liberty.

I oktober 1838 resulterade en strid mellan några medlemmar i kyrkan och Missouris milismän i dödsfall på båda sidor. Överdrivna rapporter om striden nådde guvernör Lilburn W. Boggs, guvernör i staten Missouri, som sedan utfärdade det som blivit känt som utrotningsordern: "Mormonerna måste behandlas som fiender och *måste utrotas* eller drivas ut ur staten, om nödvändigt för allmänhetens bästa" (citerad i *History of the Church*, 3:175). Inom kort omringades staden Far West av en milis fem gånger större än de heligas styrkor. Joseph Smith och andra ledare i kyrkan sattes i fängelse i Liberty, där de blev kvar hela vintern. Resten av de heliga tvingades lämna staten.

Samtala om följande frågor i gruppen:

- Vilka principer lär vi oss av dessa händelser som kan hjälpa oss att bättre uthärda motstånd?
- Varför är det viktigt att vi alla följer Frälsarens exempel i krissituationer eller under motstånd? Vad hände i norra Missouri på grund av att några av de heliga inte gjorde det?
- När har ni sett hur en persons ord eller handlingar har lett till att någon får en positiv bild av kyrkan?

