

# Succession i kyrkans presidentskap

## Möte med de tolv apostlarna, mars 1844

President Wilford Woodruff (1807–1898) minns:



”Jag minns det sista tal som [Joseph Smith] höll för oss före sin död. ... Han stod upp i ungefär tre timmar. Det tycktes som om rummet var fyllt med en förtärande eld, hans ansikte var klart som bärnsten och han var iklädd Guds makt. Han framlade våra plikter

för oss. Han lade fram för oss fullheten i detta Guds stor-slagna verk, och bland annat sa han till oss: ’Jag har fått beseglat på mitt huvud varje nyckel, varje kraft, varje princip om liv och frälsning som Gud har gett någon människa som har levt på jordens yta. Och dessa principer och detta prästadöme och denna kraft hör till denna stora och sista tidsutdelning som himlens Gud har satt sin hand till att upprätta på jorden. Nu’, sa han när han talade till de tolv, ’har jag beseglat på era huvuden varje nyckel, varje kraft och varje princip som Herren har beseglat på mitt huvud’. ...

Efter att ha talat till oss på detta sätt sa han: ’Nu säger jag er att detta rikets tyngd nu vilar på era axlar, ni måste föra ut det till världen’ ” (citerat i *Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith* (2007), s. 526).

## Sidney Rigdons anspråk

Sidney Rigdon, förste rådgivare i första presidentskapet, anlände till Nauvoo från Pittsburgh, Pennsylvania den 3 augusti 1844. Han kallade till ett särskilt möte som skulle hållas tisdagen den 6 augusti, för att medlemmarna skulle välja en väktare över kyrkan. Det tycktes som om Sidney Rigdon försökte hålla mötet så att kyrkans medlemmar kunde understödja hans position som väktare över kyrkan innan alla tolv apostlarna kunde komma tillbaka från sina missioner i östra Förenta staterna. Som tur var, tack vare äldste Willard Richards och äldste Parley P. Pratt, flyttades mötet till torsdagen den 8 augusti 1844, när de flesta apostlarna hade återvänt till Nauvoo.

Sidney Rigdon hävdade att eftersom han tidigare hade kallats och ordinerats som talesman för Joseph Smith (se L&F 100:9), var det hans ansvar att ”se till att kyrkan leddes på rätt sätt” (i *History of the Church*, 7:229).

## James Strangs anspråk

Efter Joseph Smiths död hävdade James Strang, som hade döpts i februari 1844, att han hade fått ett brev av Joseph Smith där han utsåg Strang till sin efterträdare. Brevet var en förfälskning, men såg ut att vara undertecknat av Joseph Smith, och det bedrog några medlemmar i kyrkan när Strang

visade det för dem. Strang sa också att han besökts av en ängel som hade givit honom nycklar.

## 7 augusti 1844

Äldsterna John Taylor, Willard Richards, Parley P. Pratt och George A. Smith var redan i Nauvoo när Sidney Rigdon anlände. De flesta av de övriga apostlarna, inklusive Brigham Young, återvände till Nauvoo på kvällen den 6 augusti 1844. Nästa dag, den 7 augusti, träffades apostlarna i råd hemma hos John Taylor. Senare den eftermiddagen träffades de tolv apostlarna, högrådet och högprästerna tillsammans. President Young bad Sidney Rigdon att framföra sitt budskap till de heliga. Sidney Rigdon förklarade djärvt att han hade fått en syn och att ingen kunde ersätta Joseph Smith som kyrkans president. Sedan föreslog han att han skulle utnämnas till väktare för kyrkan.

Efter Sidney Rigdons anförande sa Brigham Young (1801–1877):



”Jag bryr mig inte om vem som leder kyrkan ... men en sak måste jag veta och det är vad Gud har att säga om det. Jag har nycklarna och förmågan att få kännedom om Guds vilja i denna fråga. ...

Joseph förlänade på våra huvuden alla de nycklar och krafter som tillhör apostlaskapet, vilka han själv hade innan han togs bort, och ingen människa eller grupp av människor kan komma emellan Joseph och de tolv i denna värld eller i den tillkommande.

Hur ofta har inte Joseph sagt till de tolv: ’Jag har lagt grunden och ni måste bygga på den, för på era skuldror vilar riket’ ” (i *History of the Church*, 7:230).

## 8 augusti 1844, kl. 10:00

Den 8 augusti 1844 samlades de heliga i Nauvoo klockan 10:00 för att höra Sidney Rigdon göra sitt anspråk som väktare för kyrkan. Han talade till de tusentals församlade heliga i en och en halv timme och förklarade varför han borde utses till kyrkans väktare. Många närvarande beskrev hans tal som oinspirerande.

President Brigham Young talade kortfattat och sa att hade föredragit att få komma tillbaka till Nauvoo för att sörja profeten i stället för att behöva utse en ny ledare. Han kungjorde att ledare och medlemmar skulle samlas senare samma dag, kl. 14.00. Många av kyrkans medlemmar vittnade senare att när Brigham Young talade, såg de hur hans utseende förändrades och hörde hur hans röst förändrades och han såg ut och lät som profeten Joseph Smith.

Emily Smith Hoyt mindes: "Sättet att tala, ansiktets utstrålning och rösten skakade hela min själ. ... Jag visste att Joseph var död. Ändå överraskades jag ofta och tittade ofrivilligt mot talarstolen för att se om det inte var Joseph. Det var det inte, det var Brigham Young" (citerat i Lynne Watkins Jorgensen, "The Mantle of the Prophet Joseph Passes to Brother Brigham: A Collective Spiritual Witness", *BYU Studies*, vol. 36, nr 4 [1996–1997], s. 142).

Wilford Woodruff skrev: "Om jag inte hade sett honom med mina egna ögon så hade inte någon kunnat övertyga mig om att det inte var Joseph Smith, och var och en kan vittna om detta som var bekant med dessa två män" (i *History of the Church*, 7:236).

### 8 augusti 1844, kl. 14:00

Klockan 14:00 samlades tusentals heliga till ett, som de visste, mycket viktigt möte. Brigham Young talade öppet om Sidney Rigdons föreslagna väktarskap och hans avståndstagande från Joseph Smith under de senaste två åren och sa sedan:

"Om folket vill ha president Rigdon som sin ledare, så kan de få honom. Men jag säger till er att de tolv apostlarnas kворum har nycklarna till Guds rike i hela världen.

Guds finger är med i utnämningen av de tolv. Här är Brigham, har hans knän någonsin sviktat? Har hans läppar någonsin darrat? Här är Heber och resten av de tolv, en oberoende grupp som har prästadömetts nycklar, nycklarna till Guds rike som förlossar världen. Detta är sant, så Gud hjälpe mig. De står närmast Joseph och är såsom kyrkans första presidentskap" (i *History of the Church*, 7:233).

Många heliga kommenterade att Brigham Young såg ut och lät som Joseph Smith när han talade den eftermiddagen. Utöver detta underverk kände många heliga den Helige Anden vittna för dem att Brigham Young och de tolv kворum var kallade av Gud att leda kyrkan. I slutet av mötet röstade de heliga i Nauvoo enhälligt för att stödja de tolv apostlarnas kворum, med Brigham Young i ledningen, som ledare för kyrkan. Men i slutändan valde inte alla kyrkans medlemmar att följa apostlarna. Några valde istället att följa personer som Sidney Rigdon och James Strang, som startade egna kyrkor.

