

Hav tiltro til eleverne

Læs følgende udtalelser og understreg ord og udtryk, der kan hjælpe dig til at forstå, hvorfor du kan have tiltro til dine elevers evne til at udfylde deres rolle, når de lærer, underviser og anvender evangeliske lærdomme og principper.

- Profeten Joseph Smith har sagt:

»Alle de ånder, som Gud nogensinde har sendt til verden, er modtagelige for udvidelse« (*Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 208*).
- Præsident J. Reuben Clark jun. (1871-1961) fra Det Første Præsidentskab har erklæret:

»Kirkens unge hungrer efter det, som hører Ånden til. De er ivrige efter at lære evangeliet at kende, og de ønsker det direkte og ufortyndet ... De er ikke tvivlere, men undersøgere, de søger efter sandheden ...

Disse elever er, når I modtager dem, i gang med at arbejde åndeligt hen mod en modenhed, som de vil nå meget tidligt, hvis I vil være dem med den rigtige føde. De kommer til jer med en åndelig viden og erfaring, som verden ikke kender« (*Den fastlagte kurs for Kirken i uddannelse, rev. udg., 2004, s. 3, 6*).
- Præsident Henry B. Eyring fra Det Første Præsidentskab har sagt:

»Jeg kan give jer et løfte: Hvis I behandler eleverne som søgende, vil de føle, at I elsker dem. Og det kan vække et håb i dem om, at de kunne have et blødere hjerte. Det sker måske ikke hver gang, og det holder måske ikke. Men det vil ske tit, og somme tider holder det. Og de vil alle i det mindste huske, at du troede på det bedste i dem – deres arv som Guds børn« (»And Thus We See: Helping a Student in a Moment of Doubt«, tale til undervisere i Kirkens Uddannelsessystem, 5. feb. 1993, s. 5, si.lds.org).
- Præsident Spencer W. Kimball (1895-1985) har sagt:

»Herren sender store og stærke ånder ud, som har været reserveret til at hjælpe med at flytte hans værk frem på dette afgørende tidspunkt. Disse ånder skal oplæres og forberedes til det arbejde, som de skal udføre« (»Men of Example«, tale til undervisere i Kirkens Uddannelsessystem, 12. sep. 1975, s. 5; si.lds.org).
- Præsident Dieter F. Uchtdorf fra Det Første Præsidentskab har sagt:

»Vore unge ønsker at tro. De længes efter at vide mere om Frelseren« (»En lærer for Guds børn«, tale til undervisere i Kirkens Uddannelsessystem, 28. jan. 2011, s. 6; si.lds.org).
- Ældste Neil L. Andersen fra De Tolv Apostles Kvorum har vidnet:

»Jeg kan lide følgende udtalelse fra præsident George Q. Cannon [1827-1901], der tjente i Det Første Præsidentskab: »Gud har tilbageholdt ånder til denne uddeling, som har mod og beslutsomhed til at trodsen verden og alle den ondes magter, synlige som usynlige, for at forkynde evangeliet og holde fast i sandheden og oprette og opbygge vor Guds Zion, uanset konsekvenserne. Han har sendt disse ånder i denne slægt for at lægge Zions grundvold, der aldrig mere skal kuldcastes, og for at opfostre en slægt, der vil være retskaffen, og som vil ære Gud og ære ham i højeste grad og være lydige mod ham i alle forhold« [*Deseret News*, 31. maj 1866, s. 203].

De unge mænd og kvinder i jeres klasseværelser er disse ånder. De er fremtidens håb« (»Et klasseværelse med tro, håb og næstekærlighed«, En aften med ældste Neil L. Andersen, 28. feb. 2014; lds.org/broadcasts).
- Præsident Ezra Taft Benson (1899-1994) har erklæret:

»I næsten 6.000 år har Gud holdt jer tilbage, for at I kunne komme frem i de sidste dage før Herrens andet komme ... Gud har til den sidste omgang gemt nogle af sine stærkeste børn, som i triumf vil være med til at løfte riget. Og det er her, at I kommer ind, for I er generationen, som må være beredt på at møde jeres Gud ... Tag ikke fejl af det – I er en udvalgt generation ... Vil I være trofaste mod



jeres forudordinerede mission i de sidste dage?«
(»In His Steps«, foredrag på Brigham Young University, 4. mar. 1979, s. 1, speeches.byu.edu).

8. Præsident Henry B. Eyring fra Det Første Præsidentskab har forklaret:

»Vore elever vil sulte efter det, der kommer fra Ånden. De vil genkende det, når sandheden bliver

bekræftet for dem af Ånden. De vil være ivrige efter at få et stærkere vidnesbyrd ved at føle ilden ved vores vidnesbyrd om de grundlæggende sandheder i Jesu Kristi gengivne evangelium« (»The Lord Will Multiply the Harvest«, tale til undervisere i Kirkens Uddannelsessystem, 6. feb. 1998, s. 2, si.lds.org).

