



MØD SHILOH

fra Filippinerne

Mød primarybørn, der hjælper andre, som Jesus gjorde.



Alt om Shiloh



ALDER: 7

SPROG:

Filippinsk, engelsk

MÅL OG DRØMME:

- 1) Altid at tjene andre.
- 2) Blive danser.
- 3) Blive en succesrig kok.



FAMILIE: Mor, far og tre ældre søskende

FRA:

Filippinerne



Shilohs hjælpende hænder

Shiloh elsker at hjælpe folk, hvor han end tager hen. Han er meget venlig mod sine klassekammerater i skolen. Det er ligegyldigt, hvor anderledes de er. Han ved, at alle er et af Guds børn! Shiloh har noget, der hedder Downs syndrom, og hans bedste ven, Kharl, kan ikke gå. Shiloh hjælper altid Kharl med hans kørestol.

Shiloh leger gerne med hvem som helst, selv børn han ikke kender endnu. Han elsker at få nye venner. Engang da hans familie tog af sted for at besøge templet i Manila i Filippinerne, lagde han mærke til en pige i venteværelset, som ikke havde nogen at lege med. Han gik over til hende og begyndte at lege med hende. Han lånte hende endda sin tablet. ●



Her er Shiloh med nogle af sine venner.

Shiloh følger Jesus ved at række ud til andre. Vend siden for at læse en beretning om, hvordan Jesus inkluderede andre.

Shilohs favoritter



STED: Legepladsen

HISTORIE OM JESUS: Da han velsignede de små børn

PRIMARYSANG: »Hold Guds befalinger«
(Børnenes sangbog, s. 68-69)

MAD: Pommefrites, fisk, æg og ris

FARVE: Blå

FAG I SKOLEN: Matematik

»Lad os omsætte vores tro på Herren Jesus Kristus til handling!«
Præsident Russell M. Nelson, »Åbne himlen for at få hjælp«, Liahona, maj 2020, s. 73.