



Knip de kaartjes uit, vouw ze op de stippellijn en plak ze dicht.



JOSEPH F. SMITH

1838–1918

‘De waarheid zal standhouden en blijven bestaan.’

- Hij was de zoon van Hyrum Smith. Allebei zijn ouders stierven toen hij nog jong was.
- Toen hij 15 jaar was, werd hij geroepen om in Hawaï op zending te gaan. Soms was hij bang en eenzaam. Maar hij vond mensen die hem hielpen.
- Later vervulde hij een zending in Engeland en nog twee zendingen in Hawaï.
- Hij werd profeet. Hij zei dat er in Hawaï een tempel zou worden gebouwd.

*Gospel Doctrine, 5e editie (1939), 1.*

‘Zij nam me in huis en was als een moeder voor me.’

- Zij en haar man werden lid van de kerk in Hawaï.
- Ze zorgde voor Joseph F. Smith toen hij als jonge zendeling ziek was.
- Als profeet beloofde Joseph F. Smith haar dat zij de dag zou meemaken dat er een tempel in Hawaï zou zijn.
- Toen de tempel in Hawaï gebouwd was, ging zij ernaartoe om verzegeld te worden.

Joseph F. Smith, geciteerd door Charles W. Nibley in *Gospel Doctrine, 5e editie (1939), 520.*



‘MA’ NAOHEAKAMALU MANUHII

1832–1919