

Geheimen en verrassingen

Was Kates geheim bewaren de goede keuze?



Sheila Kindred

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

'De Geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden' (Moroni 7:16).

Hé, kijk! Kate raapte een verkreukeld papieren poppetje op van de vloer in de winkel. 'Hier, stop het in je zak.'

'Wil je dat ik het meeneem?' vroeg Maddy.

'De winkel kan het niet meer verkopen', zei Kate. 'Ze gooien het toch weg. Dit is een reddingsoperatie. Wij redden dit poppetje!'

Kate keek met een glimlach naar Maddy. Maddy glimlachte terug.

'Goed.' Maddy stopte het poppetje in haar zak. Ze kreeg een goed gevoel omdat ze met een reddingsoperatie meedeed.

Maar toen ze de winkel uitliepen, leek het wel of het poppetje een zware steen in haar zak was. Waarom zou ze zich na een reddingsoperatie zo voelen?

Toen ze bij Maddy thuis waren, plakte en vouwde Kate het papieren poppetje zo goed mogelijk.

'Wat voor kleren zal ik haar geven?' vroeg ze terwijl ze een kleurpotlood pakte. 'Zal ik een prachtige baljurk maken?'

Maddy knikte enthousiast. 'Dan kunnen we het aan mijn moeder laten zien.'

'Nee! We kunnen het aan niemand vertellen', zei Kate. 'Nooit. Het is ons geheim, oké? Beloof me dat je het aan niemand zult vertellen.'

'O ... oké. Dat beloof ik', zei Maddy. 'Maar waarom kunnen we het aan niemand vertellen?'

'Als je het aan je moeder vertelt, wordt ze kwaad, en mogen we misschien niet meer met elkaar spelen.'

'Waarom zou ze kwaad worden?' vroeg Maddy. Ze kreeg een vreemd en angstig gevoel in haar maag.

Kate legde het kleurpotlood neer. 'Als je niks zegt, mag je het poppetje en alle kleren houden die ik voor haar teken.'



ILLUSTRATIES: DEVIN MCSHERRY

Nu wist Maddy waarom ze zo zenuwachtig was. 'Hebben... hebben we het gestolen?' fluisterde ze.

'Ja, maar jij hebt het in je zak gestoken en bent ermee de winkel uitgelopen.'

'Omdat jij me dat vroeg!'

'Dat is niet waar!' zei Kate. 'Ik ga naar huis voordat je mij in de problemen brengt.' Ze stond op en rende de deur uit.

Toen kwam mama de kamer in. 'Waarom ging Kate zo snel weg?' Ze zag het papieren poppetje dat Maddy in haar hand had. 'En waar komt dat vandaan?'

Maddy beet op haar lip. Ze vond het niet fijn om een geheim voor mama te hebben. Maar wat als Kate gelijk had, en mama boos zou worden?

Het angstige gevoel in haar buik ging niet weg. Ze haalde diep adem en vertelde het hele verhaal.

'Ik moest aan Kate beloven dat ik het geheim zou houden', zei ze. 'Maar dat gaf me een verkeerd gevoel.'

Mama ging naast haar op het bed zitten. 'De meeste geheimen zijn verkeerd. Vooral als iemand zegt dat je het aan niemand anders mag vertellen. Aan de andere kant kan een verrassing, zoals een cadeautje of een feestje, heel goed zijn. Het gaat erom dat het voor iedereen leuk is.'

Maddy knikte. 'Dank je wel dat je niet boos op me bent', zei ze. 'Kate zei dat je kwaad zou worden.'

Mama hield haar stevig vast. 'Ik ben heel trots op je dat je naar de Heilige Geest hebt geluisterd en me de waarheid hebt verteld.'

'Kun je me naar de winkel rijden om het poppetje terug te brengen?' vroeg Maddy.

'Natuurlijk!' Mama glimlachte. 'En als we thuiskomen, kun je me helpen om als verrassing voor papa een cake te bakken.'

Maddy lachte. 'Dat geeft me pas een goed gevoel!'

De auteur woont in Iowa (VS).

