

# De kracht van een priesterschapszegen



President Russell M. Nelson

Vele jaren geleden ging ik naar een bijeenkomst met andere dokters in een klein plaatsje in Mexico. Op een avond werd een van de dokters ineens erg ziek.

Er waren veel dokters bij. Maar we hadden niet de apparatuur die we nodig hadden om de zieke man te helpen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis was meer dan 160 kilometer verderop. Het was avond en we konden geen vliegtuig nemen. We dachten dat hij misschien wel zou sterven. Wat konden we doen?

De zieke dokter fluisterde dat hij graag een priesterschapszegen zou krijgen. Ik legde mijn handen op zijn hoofd. Ik voelde dat de Heilige Geest me vertelde dat de zieke dokter beter zou worden. Hij zou het overleven en veilig naar

huis gaan. Ik gaf hem de zegen in de naam van de Heer.

De volgende ochtend voelde de dokter zich een stuk beter. Een paar dagen later kon hij weer naar huis gaan. We dankten de Heer voor deze opmerkelijke zegen.

De les die we leerden was simpel: 'Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet' (Spreuken 3:5). Wij hadden dit zelf meegemaakt. We wisten dat het waar was.

Het is ook waar dat God de leiding heeft. Niet alle zegens worden beantwoord op de manier die we graag zouden willen. Wij moeten ons vertrouwen in Hem vergroten. ●



*Naar 'Neither Trust in the Arm of Flesh' (toespraak voor afstuderenden aan de Brigham Young University, 23 april 2009), speeches.byu.edu.*