



SCHRIFTENPRET

Dit zijn extra ideeën voor de wekelijkse leesopdracht in *Kom dan en volg Mij* – voor personen en gezinnen.

Luisteren en leiden

BIJ LEER EN VERBONDEN 111-114

🎵🎵 Zing 'Ik ben een kind van God' (Kinderliedjes, p. 2-3).

Jezus zei: 'Wees nederig; en de Heer, uw God, zal u aan de hand leiden en u antwoord geven op uw gebeden' (Leer en Verbonden 112:10). Onze hemelse Vader wil ons helpen!

Maak een hindernisbaan met spullen die je in of rond het huis vindt. Laat één persoon een blinddoek omdoen. Laat een ander persoon hem of haar bij de hand nemen en hem of haar door de hindernisbaan leiden. Wissel af wie leidt en wie volgt.



ILLUSTRATIES: KATY DOCKRILL

De naam van de kerk

BIJ LEER EN VERBONDEN 115-120

🎵🎵 Zing 'De Kerk van Jezus Christus' (Kinderliedjes, p. 48).

Jezus zei dat zijn kerk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen genoemd moest worden (zie Leer en Verbonden 115:4). Je kunt meer over de naam van de kerk lezen op pagina 42.

Doe net alsof een van jullie nog nooit van de kerk heeft gehoord. Vertel om de beurt wat je gelooft en oefen met het zeggen van de volledige naam van de kerk.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Een goed hart

BIJ LEER EN VERBONDEN 124

🎵🎵 Zing 'Ik doe mijn best om goed te zijn' (Kinderliedjes, p. 139).

Jezus is blij wanneer we proberen goede dingen te doen (zie Leer en Verbonden 124:15-21).

Knip hartjes uit papier en teken op elk hartje jezelf terwijl je iets goeds doet. Kies deze week elke dag een hartje uit, en doe wat op de tekening staat.



Sterker worden

BIJ LEER EN VERBONDEN 121-123

🎵🎵 Zing 'Ik voel uw liefde, Heer' (Kinderliedjes, p. 42-43).

Moelijke tijden blijven niet duren. Onze hemelse Vader en Jezus kunnen ons zegenen en helpen (zie Leer en Verbonden 121:7-8).

Til om de beurt iets zwaars op. Bespreek hoe die last optillen lijkt op een moeilijke tijd doormaken. Hoe kunnen beproevingen ons sterker maken en helpen groeien? Til het voorwerp nu met de hulp van iemand anders op. Herinner iedereen eraan dat Jezus Christus ons helpt bij het dragen van onze lasten.

