

MOIRAS FØRSTE TALE

Lucy Stevenson Ewell
Kirkens tidsskrifter
(Baseret på en virkelig hændelse)



Argentina er
det næststørste
land i
Sydamerika.



Snart vil der være
fem templer i
Argentina.



Argentina
har over 30
nationalparker.

Moira nynnede stille, da hun og mamá gik ud af kirkesalen. Gudstjenesten var lige slut.

»Hej Moira,« sagde præsident Scott. Richard G. Scott var missionspræsident i Argentina, hvor Moira boede. »Vil du holde en tale ved en distriktskonference næste måned?«

Moira sank en klump. Hun var kun 12 år gammel, og hun havde aldrig holdt en tale før! »Jeg kan prøve,« sagde hun.

Præsident Scott smilede. »Tak! Du vil klare det fint.«

På vej hjem fra kirke bankede Moiras hjerte hurtigt. »Jeg ved ikke, om jeg kan klare det,« sagde hun.

»Vor himmelske Fader vil hjælpe dig,« sagde mamá. »Han har hjulpet dig med at gøre svære ting før, ikke?«

Moira nikkede. Vor himmelske Fader havde hjulpet hende før. Ligesom da hun og mamá havde tilsluttet sig Kirken for et år siden.

Moira havde glædet sig til at fortælle sin bedste veninde, Dorita, om sin dåb. Men da Doritas forældre fandt ud af det, ville de ikke have, at Dorita legede med Moira mere. Moira havde følt sig så ensom.

Men vor himmelske Fader hjalp hende med at få nye venner. På sin allerførste søndag i kirken så hun en pige stå ved døren.

»Hej,« sagde pigen. »Jeg hedder Carmen. «Vil du sidde hos mig?« Kort tid efter blev Carmen og Moira gode veninder.

Moira måtte være modig for at kunne tale ved en distriktskonference. Men hun vidste, at hun kunne gøre det med vor himmelske Faders hjælp. I de næste par uger arbejdede Moira hårdt på sin tale. Hun skrev det ned, hun ville sige. Så øvede hun sig på at sige det højt.

Endelig kom dagen for hendes tale. Moira sad på forhøjningen og kunne se alle dem, der sad i kirkesalen. Der var så mange!



Ældste D. Todd
Christofferson
var en af de
missionærer, der
underviste Moira
og hendes familie.



Da Moira var
12 år, var hun
primarysekretær
i sin gren.



I dag arbejder
Moira for Kirken
i Utah i USA.

Hun vidste, at hun kunne gøre det med vor himmelske Faders hjælp.



Så opdagede Moira én, der vinkede til hende. Det var Carmen! Moira vinkede tilbage. At se sin ven i mængden fik hende til at få det lidt bedre.

Da det blev Moiras tur, gik hun frem til mikrofonen. Hun tog en dyb indånding. Så holdt hun sin tale. Hende stemme rystede til at begynde med. Men hun kunne mærke Helligånden hjælpe hende. Til sidst bar hun sit vidnesbyrd. »Jeg ved, at Jesus lever og elsker os. I Jesu Kristi navn. Amen.«

Efter mødet gik alle udenfor for at spise frokost. Carmen fandt Moira og gav hende et knus. »Du klarede det rigtig godt!« sagde hun.

»Tak! Jeg var bange, men vor himmelske Fader hjalp mig virkelig.« Moira smilede. Hun havde gjort noget, hun aldrig havde gjort før, og det gjorde hende til en pioner. ●

