

DE POORT en HET PAD

Priesterschapsverordeningen en -verbonden zetten ons op het pad naar het eeuwige leven en zegenen ons met de kracht die we op dit moment nodig hebben.

Wij streven allemaal naar het eeuwige leven, wat redding en verhoging in de hoogste graad van het celestiale koninkrijk betekent, waar we in gezinsverband in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader kunnen wonen.

De verordeningen en verbonden van het priesterschap laten ons — naast geloof in Jezus Christus en bekering — het pad betreden dat tot het eeuwige leven leidt. Wanneer je het pad ook hebt betreden of waar je er ook op bevindt — of je nu in de kerk geboren bent of een latere bekeerling bent, of je nu je hele leven actief bent geweest of net weer actief in de kerk bent geworden — je kunt vooruitgang maken op dat pad als je aan je verbonden denkt en aan wat je kunt doen om ze te ontvangen en na te komen.

En het is belangrijk om te weten dat priesterschapsverordeningen en -verbonden ons niet alleen een heerlijke toekomst beloven. Zij geven ons ook de kracht, troost en steun die we op dit moment nodig hebben om het pad te volgen en in rechtschapenheid tot het einde toe te volharden. ■



'Het priesterschapsgezag in de kerk voorziet in heilige verordeningen en verbonden die **families met elkaar** verbinden en ons in staat stellen om tot **God de Vader en Jezus Christus terug te keren** in het celestiale koninkrijk. Die verbonden brengen vrede omdat het verbonden met de Heer zijn.'

Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'Innerlijke vrede: de beloning voor rechtschapenheid', *Liahona*, mei 2013, p. 34.



GAVE VAN DE HEILIGE GEEST

DOOP



Poort

PAD DAT TOT HET EEUWIGE LEVEN LEIDT (TOT HET EINDE TOE VOLHARDEN)

Zie 2 Nephi 31.

Avondmaal — wekelijkse hernieuwing van doopverbond

ILLUSTRATIE BRYAN BEACH



'Als we op het evangeliepad met zijn verbonden, geboden en verordeningen blijven, **bescherm**t ons dat en **bereidt** dat ons voor om Gods werk te doen in deze wereld.'

Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'Standhouden op heilige plaatsen', *Liahona*, mei 2013, p. 49.



'Als u de kernnormen naleeft en deelneemt aan de verordeningen van het priesterschap, zal de Heer u meer **kracht, gemoedsrust en een eeuwige visie** geven.'

Ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'Macht in het priesterschap', *Liahona*, mei 2013, p. 95.



EEUWIG LEVEN (CELESTIALE KONINKRIJK IN FAMILIEVERBAND)

HULPMIDDELEN OP ONS PAD

Schriften — leiding en aanwijzingen als onderdeel van het verbond tussen God en zijn volk (zie LV 84:57)

Gebed — '[De Meester] biedt ons het verbond om 'Hem altijd indachtig te zijn' en de waarschuwing om 'altijd [te] bidden', zodat wij voor onze veiligheid alleen op Hem vertrouwen.' (President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium, 'Always', *Ensign*, oktober 1999, p. 9.)

Dienstbetoon — onze verbonden nakomen door God en zijn kinderen te dienen, met inbegrip van roepingen, tempelwerk en familiegeschiedenis, het evangelie uitdragen en een voltijdzending

Bekering — onze verbonden indachtig zijn en dichter tot de Heiland komen wanneer we afgedwaald zijn, soms met inbegrip van de hulp van priesterschapsleiders

NOODZAKELIJKE VERORDENINGEN EN VERBONDEN
HERNIEUWENDE EN VERSTERKENDE VERORDENINGEN

Patriarchale zegens — specifieke individuele leiding en beloofde zegeningen



VERLENING VAN PRIESTERSCHAP EN ORDENING (VOOR JONGE MANNEN)



BEGIFTIGING

Zegens voor de zieken — hulp en genezing



Vaderlijke zegens en andere zegens tot troost en raad — gemoedsrust en leiding wanneer nodig

TEMPELVERZEGELING