

Vrienden voor Eli

Jane Nickerson

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal



Eli probeerde een goede vriend te zijn. Maar Willy wilde niet met hem spelen.

‘Als je met Eli speelt, kun je niet met mij spelen’, zei Willy tegen Jan en Daan.



Eli vroeg het vriendelijk aan Willy, maar Willy zei: ‘Nee. Ga weg.’



Eli probeerde mee te doen toen de andere jongens tikkertje speelden. Maar niemand wilde dat Eli hem was.



Op een dag nam Eli speelgoed mee naar school. Een nieuw meisje, Emma, zag hem spelen.

‘Wil je met me spelen?’ vroeg Eli.

‘Ja’, zei Emma. ‘Dat lijkt me leuk.’



Jan en Daan vroegen: 'Mogen wij ook meedoen?'
'Ja', zei Eli.



Willy zag er eenzaam uit.
'Kom, Willy,' zei Eli, 'jij mag ook meedoen.' ■