

# GODS EEUWIGDUREND

# VERBOND



Wat we het verbond van Abraham noemen is in feite het nieuw en eeuwigdurend verbond dat aan Abraham en zijn nageslacht werd gegeven. Het was nieuw voor Abraham, omdat hij het ontving als onderdeel van een nieuwe bedeling van het evangelie, maar het is eeuwigdurend omdat hetzelfde verbond, vanaf Adam, aan alle kinderen van God in alle evangeliebedelingen is gegeven.

Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen legt uit wat dit verbond inhoudt: 'Het nieuw en eeuwig verbond is het evangelie van Jezus Christus. Met andere woorden, de leringen en geboden van het evangelie vormen een eeuwig verbond tussen God en de mens, en dat verbond is in elke bedeling teruggebracht' ('De kracht van verbonden', *Liahona*, mei 2009, p. 20).

Dit is een overzicht van Gods eeuwigdurend verbond, dat in de tijd van Jezus alsmede in onze tijd werd hernieuwd. Het laat zien hoe de Heer zijn verbondsbeloften heeft vervuld en jegens ons blijft vervullen, met inbegrip van de beloften die Hij aan Abraham had gedaan.

ILLUSTRATIE VAN OLIJFBOOM: LAURENT RENAU/HEMERA/THINKSTOCK

<p><b>51</b> Jezus Christus wordt geboren in Betelehem in het land Kanaän. Door middel van zijn verzoening en bediening laat Hij vele van de beloften aan Abraham en de profeten vanouds in vervulling gaan. <b>Lucas 1:68-75; 2:4-7</b></p>	<p><b>52 PROFETIE</b> In de laatste dagen en in het millennium zal de Heer alle beloften vervullen die Hij aan het huis van Israël gedaan heeft. <b>Bijbelvertaling van Joseph Smith, Lucas 3:4-11 (Gids bij de Schriften)</b></p>	<p><b>53 PROFETIE</b> De Joodse leiders zullen de Messias verwerpen. Hij zal worden gekruisigd en op de derde dag uit de dood herrijzen. Hij zal later in macht en heerlijkheid op aarde terugkeren. <b>Lucas 9:22, 26-27</b></p>	<p><b>54</b> Mozes en Elia dragen priesterschap sleutels aan Petrus, Jakobus en Johannes over. <b>Matteüs 17:1-8; Gids bij de Schriften, 'Gedaanteverandering'; scriptures.lds.org.</b></p>	<p><b>55 PROFETIE</b> De stad Jeruzalem zal worden verwoest en haar inwoners gedood en verstrooid. <b>Matteüs naar Joseph Smith 1:4-20</b></p>	<p><b>56 PROFETIE</b> De wereld zal de apostelen doden en tot afvalligheid vervallen. God zal alle dingen in de laatste dagen herstellen. <b>Matteüs 17:11; Johannes 15:18-16:3</b></p>	<p><b>57</b> De Zoon van God lijdt en sterft voor de zonden van de wereld en verrijst uit de dood. Zie profetieën 41 en 53. <b>Marcus 14:32-65; 15:1-38; 16:6-14</b></p>	<p><b>58</b> De apostelen wordt geboden het evangelie van Jezus Christus aan alle volken te verkondigen. <b>Matteüs 28:16-20</b></p>	<p><b>59</b> Na zijn opstanding verschijnt Jezus Christus aan 'de andere stammen van het huis Israëls, die de Vader uit het land heeft weggeleid.' <b>3 Nephi 15:15; 16:1-3</b></p>	<p><b>60 PROFETIE</b> God zal zijn volk uit alle hoeken van de aarde vergaderen en al zijn beloften vervullen. <b>3 Nephi 16:5; 20:10-13; 21:26-29</b></p>
--	--	---	---	--	---	--	--	---	--

<b>BEDELING:</b>		<b>Oostelijk halfrond</b>		<b>Jezus Christus – twaalf apostelen</b>						<b>Westelijk halfrond</b>		<b>Jezus Christus – twaalf discipelen</b>		<b>DE GROTE AFVAL</b>			
<b>HET MIDDEN DES TIJDS</b>		<b>*n.C.1</b>		<b>30</b>		<b>35</b>		<b>100</b>		<b>500</b>							
		51		52 53		54 55 56		57 58 59 60 62 61		63 64 65 67 69 66 68		70					
<b>STAM JUDA</b>																	
<b>STAM JOZEF</b>		(Jozefs nageslacht omvat de Nephieten en Lamaniëten)															
				<b>PROFETIE: ALLEGORIE VAN ZENOS</b> (OMSTREEKS 400 V.C.-100 N.C.) Na enige tijd keren de heer van de wijngaard en zijn knecht terug naar de wijngaard en treffen goede vruchten aan alle bomen aan. Dankzij de wortels van de tamme olijfbom brengen de wilde takken goede vruchten voort. De takken van de tamme olijfbom — over de hele wijngaard verspreid — gedijen, zelfs op de slechte plekken in de wijngaard. Een tak die op een goede plek is geplant, heeft zowel goede als slechte vruchten. [Zie Jakob 5:15-28.]													
<b>ALLEGORIE VAN ZENOS</b> (OMSTREEKS 100-1400 N.C.) De heer en de knecht verzorgen de bomen in de wijngaard, en zien daarna dat de bomen veel vrucht hebben, maar wel allemaal slecht. De tamme olijfbom heeft allerlei slechte vruchten gekregen, omdat de wilde takken de kracht van de wortels hebben overwoerd. De vruchten van de takken zijn allemaal bedorven geworden. Zelfs de ene tak met goede en slechte vrucht is afgestorven. De Heer van de wijngaard weent en vraagt: 'Wie is het die mijn wijngaard ziek heeft gemaakt?' De knecht antwoordt: 'Komt het niet doordat uw wijngaard hoog opgeschoten is?' De Heer van de wijngaard besluit nog één keer te proberen de wijngaard te redden. [Zie Jakob 5:29-51.]																	

<b>VERLOREN STAMMEN VAN ISRAËL</b>																			
<b>61 PROFETIE</b> De verschijning van het Boek van Mormon zal een teken zijn dat God zijn verbond met zijn volk aan het vervullen is. <b>3 Nephi 21:1-7; 29:1-4</b>		<b>62 PROFETIE</b> Jezus Christus zal zijn verbond vestigen onder allen die het evangelie ontvangen. <b>3 Nephi 21:20-25</b>		<b>63</b> De apostel Petrus ziet in een visioen dat de andere volken de verordeningen en zegeningen van het evangelie mogen ontvangen. Zie profetie 62. <b>Handelingen 10; Galaten 3:26-29</b>		<b>64</b> De Joden in Jeruzalem werden door de Romeinen gedood en verstrooid. Zie profetie 55. <b>Gids bij de Schriften, 'Jeruzalem', scriptures.lds.org.</b>		<b>65 PROFETIE</b> Het evangelie van Jezus Christus zal in de laatste dagen door de bediening van engelen worden hersteld. <b>Openbaring 14:6-7</b>		<b>66 PROFETIE</b> De Heer zal zijn heiligen door het zedingswerk in de laatste dagen vergaderen. <b>Openbaring 14:14-16</b>		<b>67 PROFETIE</b> Satan zal duizend jaar worden gebonden en Christus zal op aarde regeren. <b>Openbaring 20:1-6</b>		<b>68 PROFETIE</b> Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, en de stad Nieuw-Jeruzalem zal uit de hemel neerdalen. <b>Openbaring 21:1-10, 22-27</b>		<b>69</b> De vroegchristelijke apostelen worden verworpen en gedood. De verordeningen van het evangelie gaan verloren. Zie profetie 56. <b>2 Tessalonicenzen 2:3; Openbaring 12:1-6</b>		<b>70</b> Lehi's nageslacht wordt slecht en verwerpt het evangelie. <b>Mormon 8:1-10; Moroni 1</b>	

\* Vroegere datums bij benadering, de ruimte tussen jaartallen is niet proportioneel.

**71** Onze hemelse Vader en Jezus Christus verschijnen aan Joseph Smith, waarmee Zij de weg banen voor de herstelling van het nieuw en eeuwigdurend verbond. Zie profetie 33.  
**Geschiedenis van Joseph Smith; Leer en Verbonden 1:17-23**

**72** De engel Moroni verschijnt aan Joseph Smith. Het Boek van Mormon wordt daarna vertaald en uitgegeven. Zie profetieën 33 en 61.  
**Geschiedenis van Joseph Smith 1:27-54**

**73** Johannes de Doper en Petrus, Jakobus en Johannes verschijnen aan Joseph Smith en Oliver Cowdery, en herstellen het priesterschap van God op aarde. Zie profetie 65.  
**Geschiedenis van Joseph Smith 1:68-73**

**74** De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt in Fayette (New York, VS) opgericht. Zie profetieën 42 en 62.  
**Leer en Verbonden 20-21**

**75 PROFETIE**  
 De dienstknechten van de Heer uit alle bedelingen zullen gezamenlijk aan het avondmaal deelnemen.  
**Leer en Verbonden 27:5-14**

**76 PROFETIE**  
 De Heer Jezus Christus zal tijdens het millennium op aarde verblijven. Zie ook profetie 44.  
**Leer en Verbonden 29:10-11**

**77 PROFETIE**  
 Satan zal worden losgelaten en voor een korte tijd regeren, en dan komt het einde van de aarde.  
**Leer en Verbonden 43:29-33**

**78 PROFETIE**  
 Jezus Christus zal op de berg Sion en op Olijfberg staan, de continenten zullen één land worden, en de twaalf stammen zullen hun erflanden krijgen.  
**Leer en Verbonden 133:17-35; Geloofsartikelen 1:10**

**1** Jezus Christus verschijnt in Jeruzalem (in het Heilige Land) en in het nieuwe Jeruzalem (in Noord-Amerika). Zie profetie 78.

**2** Jezus Christus keert bij zijn wederkomst in macht en heerlijkheid naar de aarde terug. De verloren stammen van Israël en de stad van Henoah komen terug. Zie de profetieën 52, 53 en 78.

**3** De discipelen van Christus staan op uit de dood. Zie profetie 79.

**4** De zoons van Levi brengen de Heer een offer in gerechtigheid.

**5** Er wordt een grote avondmaalsdienst gehouden met alle discipelen van Christus uit alle bedelingen. Zie profetie 75.

**BEDELING: DE VOLHEID DER TIJDEN**

**Profet Joseph Smith**

**1830**

**1900**

**2000**

71 72 73 74 75 77 79 81 82 83

76 78 80



**ALLEGORIE VAN ZENOS**

Alle bomen in de wijngaard beginnen goede vruchten voort te brengen. Zij worden 'als één lichaam; en de vruchten [zijn] gelijk.' De Heer van de wijngaard zegent zijn knechten voor hun ijver en scheidt vreugde in de vruchten van zijn wijngaard. (Zie Jakob 5:74-76.)



**ALLEGORIE VAN ZENOS**

Er komen weer slechte vruchten in de wijngaard. De Heer scheidt de goede van de slechte vruchten. De slechte vruchten worden weggegooid en de wijngaard wordt verbrand. (Zie Jakob 5:77.)

**ALLEGORIE VAN ZENOS (OMSTREEKS 1800-MILLENNIUM)**

De Heer van de wijngaard vraagt zijn knechten de natuurlijke takken op de tamme olijfbom te enten en de wilde takken terug op de oorspronkelijke bomen te enten. Hij vraagt hun de takken zorgvuldig te enten 'naarmate de goede groeien'. Andere knechten komen helpen, maar het zijn er maar weinig. Hij belooft de getrouwe knechten vreugde in de vruchten van zijn wijngaard. (Zie Jakob 5:52-73.)

**79 PROFETIE**  
 Alle getrouwe heiligen zullen worden opgenomen om Christus bij zijn wederkomst tegemoet te gaan.  
**Leer en Verbonden 88:95-98**

**80 PROFETIE**  
 De duivel en zijn legers zullen na het millennium door de aartsengel Michaël en de hemelse legers in een groot, laatste gevecht worden verslagen.  
**Leer en Verbonden 88:110-116**

**81** Mozes, Elias en Elia dragen de priesterschapsleutels over die noodzakelijk zijn om het eeuwigdurend verbond te herstellen. Zie profetie 65.  
**Leer en Verbonden 110:11-16**

**82** De heiligen in Nauvoo bouwen een tempel en de verordeningen voor de doden worden hersteld.  
**Leer en Verbonden 124:29-34**

**83** De hoofdzetel van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt hersteld in het westen van Noord-Amerika. Zie de profetieën 42, 60 en 62.  
**Jesaja 2:2-3**

**84** Het evangelie van Jezus Christus wordt in de hele wereld verkondigd. Iedereen krijgt de kans om het evangelie te aanvaarden. Zie de profetieën 60, 62 en 66.

**85** De zegeningen van het priesterschap worden aan alle getrouwe leden van de kerk, ongeacht ras, aangeboden. Zie profetie 62.  
**Officiële verklaring 2**

**86** Er worden overal ter wereld tempels gebouwd, waardoor de verordeningen van het evangelie voor alle mensen beschikbaar komen — in leven of overleden.  
**Leer en Verbonden 124:37-42**

**6** Het duizendjarig rijk luidt een vrede van duizend jaar in. De aarde wordt vernieuwd. Zie de profetieën 44, 52, 53 en 76.

**7** Satan wordt losgelaten. Zie profetie 77.

**8** De grote en laatste strijd vindt plaats. Satan en zijn legers worden verslagen. Zie profetie 80.

**9** Als alle mensen zijn opgestaan, zullen zij deelnemen aan het laatste oordeel en of een koninkrijk van heerlijkheid beërven of worden uitgeworpen. Satan wordt voor eeuwig uitgeworpen.

**10** De aarde wordt geheiligd en verheerlijkt. Zie profetie 68.

**JEZUS CHRISTUS' MILLENNIALE HEERSCHAPPIJ**

'Gezegend bent u voor het aanvaarden van mijn eeuwigdurend verbond, ja, de volheid van mijn evangelie, dat tot de mensenkinderen is uitgezonden, opdat zij leven zullen hebben en deel zullen krijgen aan de heerlijkheden die in de laatste dagen geopenbaard zullen worden, zoals geschreven is door de profeten en apostelen in de dagen vanouds' (LV 66:2).