



Ouderling
Kazuhiko Yamashita
van de Zeventig

Een schaapachtige leeuw

*'Ik ben een kind van God,
en Hij heeft een plan voor mij'*
(Kinderliedjes, 2).

Een van mijn lievelingsverhalen is dat van Lambert, de schaapachtige leeuw. Het werd jaren geleden beroemd door een tekenfilmpje.

Lambert was een leeuwenwelpje dat al vanaf zijn geboorte bij een kudde schapen hoorde. Daarom dacht hij dat hij een schaap was. Op een voorjaarsnacht waren Lambert en de kudde vredig aan het slapen. Plotseling hoorde Lambert het angstaanjagende gehuil van een wolf in de verte. Omdat Lambert

dacht dat hij een schaap was, begon hij te beven.

Het gehuil werd harder, de wolf kwam dichterbij en begon een van de schapen weg te slepen. Plotseling voelde Lambert iets in zich opwellen dat hij nog nooit eerder had gevoeld. Hij rende flitsend snel op de wolf af om het schaap te redden!

En toen besepte Lambert iets. 'Ik ben geen schaap. Ik ben geen zoon van een schaap. Ik ben de zoon van een leeuw!' dacht Lambert. Toen hij de wolf wegjoeg en het schaap beschermde, wist hij wat zijn ware aard was.

Jij bent een kind van God, en Hij houdt van jou. Voordat we op aarde geboren werden, was ieder van ons een geliefde geestzoon of -dochter in het gezin van onze hemelse Vader. Maar veel mensen onder ons beseffen dat niet. Als we weten wie we zijn, kunnen we net als de leeuw het kwade verjagen om anderen te beschermen, en raken we niet in de war.

Ik ben dankbaar voor de geweldige gaven van het evangelie en het heilsplan. Ik ben dankbaar dat we weten wie we zijn, zodat we sterk kunnen zijn — net als Lambert. ■

