

- Som barn klatrede hun i banantræer i baghaven sammen med sine fire mindre brødre.
- Elsker at svømme og læse bøger for sine børnebørn.
- Elsker at læse Mormons Bog og historier om Jesus.



- Som barn elskede hun at løbe på rulleskøjter, hinke, spille kickball og andre børnelege.
- Blev kaldet som musikleder i Primary, da hun som teenager boede i New Zealand.
- Gik på seminariet for at blive skolelærer.



- Blev beseglet til sine forældre, da hun var fem, efter hendes mor blev døbt, og hendes far begyndte at komme i kirke igen.
- Sang i kor og var kaptajn for en dansetrup ved navn Bonnie Lassies.
- Underviste i seminar og elsker religionsklasser. Mødte sin mand til institut.



- Holdt som barn af at ride og var med i den lokale rodeoparade.
- Blev døbt, da hun var 22 år.
- Hendes første job var på et bibliotek. Hun elskede senere at læse godnathistorier for sine 11 børn.



- Elskede som barn at læse under abrikostræer og at klatre i træer med sine to ældre brødre.
- Var redaktør for skoleavisen og studerede litteratur og grafisk design.
- Har boet i otte forskellige stater i USA og to gange i Sverige!



- Holdt af at læse på gårdens loft, når hun ikke arbejdede eller legede i frugtplantagerne eller på markerne.
- Tilbragte en sommer i Frankrig som teenager.
- Var i college undervisningsassistent i en engelskklasse i high school.



- Lærte at sige nej til udfordringer, da hendes tunge sad fast på noget koldt metal.
- Studerede dans på college.
- Som mor var hun både sygeplejerske, lærer, bager og gartner og havde sin egen værktøjskasse til at reparere ting!



- Byttede sommetider plads med sin tvillingesøster for at narre folk!
- Underviste i 3. klasse efter lærereksamen.
- Elskede at lære om geografi og besøgte nu nogle lande, som hun drømte om at besøge.



- Slukkede en brand og reddede sin bror fra at blive alvorligt forbrændt på deres gård i Wyoming i USA.
- Holder af at læse og dyrke sport, især basketball.
- Underviste to år i en skole efter lærereksamen.

