

- Lekte i bananträden i trädgården som liten med sina fyra yngre bröder.
- Tycker om att simma och att läsa böcker för sina barnbarn.
- Älskar att läsa Mormons bok och berättelser om Jesus.



- Tyckte som barn om att åka rullskridskor, hoppa hage, spela kickball och att leka med grannarna.
- Kallades som sångledare i Primär när hon bodde i Nya Zeeland som tonåring.
- Studerade på college för att bli grundskollärare.



- Beseglades till sina föräldrar när hon var fem, efter att hennes mamma hade döpts och hennes pappa hade börjat komma till kyrkan igen.
- Sjöng i körer och var kapten för ett drilldanslag som kallades Bonnie Lassies.
- Undervisade i seminariet och tycker om religionskurser. Träffade sin man på institutet.



- Tyckte om att rida som barn, och red i ortens rodeoparad.
- Döptes när hon var 22 år.
- Första jobbet var på ett bibliotek. Senare tyckte hon om att läsa godnattsagor för sina elva barn.



- Som barn tyckte hon om att läsa under aprikosträden och klättra i träden med sina två äldre bröder.
- Var konstredaktör på skolans tidning och studerade litteratur och grafisk design på college.
- Har bott i åtta olika stater i USA och två gånger i Sverige!



- Tyckte om att läsa på vinden när hon inte arbetade eller lekte i fruktträdgårdarna eller på fälten.
- Var en sommar i Frankrike som tonåring.
- I college var hon extralärare i en engelskakurs på high school.



- Lärde sig att inte utmana ödet när hennes tunga fastnade på iskall metall.
- Studerade dans på college.
- Som mamma var hon sjuksköterska, lärare, bagare och trädgårdsmästare. Hon hade en egen verktygslåda så att hon kunde laga saker!



- Ibland låtsades hon och hennes tvillingsyster att vara den andra för att lura andra!
- Undervisade tredjeklassare när hon hade tagit examen från college.
- Gillade att lära sig om geografi och besöker nu några av de länder som hon drömde om att besöka.



- Släckte en brand och räddade sin bror från att bli illa bränd på deras gård i Wyoming, USA.
- Tyckte om att läsa och idrotta, och särskilt att spela basket.
- Undervisade i två år efter examen från college.

