

2 Nefi 31:20

Dette års GUF-tema hjælper os til at se, hvordan vi kan bevæge os fremad samtidig med, at vi står fast.



HOLD UD TIL ENDEN

»Den prøve, en kærlig Gud har givet os, er ikke at se, om vi kan udholde modgang. Det

er at se, om vi kan udholde den godt. Vi består prøven ved at vise, at vi huskede ham og de bud, han gav os.«

Se Præsident Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det Første Præsidentskab, »I Herrens styrke«, *Liahona*, maj 2004, s. 17.



TAG FOR JER AF KRISTI ORD

»At tage for sig er mere end bare at smage. At tage for sig vil sige,

at man virkelig smager på maden. Vi smager på skrifterne ved at studere dem i en ånd af frydefuld opdagelseslyst og loyal lydighed. Når vi tager for os af Kristi ord ... bliver de en integreret del af vores væsen.«

Se præsident Russell M. Nelson, præsident for De Tolv Apostles Kvorum, »Lev efter skriftens vejledning«, *Liahona*, jan. 2001, s. 21.



ET FULDKOMMEN KLART HÅB

»Mens et svagt håb efterlader os forsvarsløse over for vore sindsstem-

ninger og livets tilskikkelser, skaber et fuldkomment klart håb oplyste individer. Deres lysstyrke kan ses, og man kan også se ved hjælp af dette håb!

... Sommetider er der i det mørkeste mørke intet ydre lys – kun et indre lys til at vejlede og berolige.«

Ældste Neal A. Maxwell (1926-2004) fra De Tolv Apostles Kvorum, »Et fuldkomment klart håb«, *Stjernen*, jan. 1995, s. 33.

I SKAL FÅ EVIGT LIV

Faderen har lovet os evigt liv - at blive som han er - gennem Jesu Kristi forsoning, hvis vi gør visse ting. Her er nogle skriftsteder, der nævner nogle få af de ting:

- Johannes 3:15; 6:54
- Moroni 7:47
- Lære og Pagter 5:22; 101:38; 133:62
- Moses 6:59

20 Derfor må I "trænge jer frem med standhaftighed i Kristus og have et fuldkomment klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem, idet I tager for jer af Kristi ord og "holder ud til enden, se, så siger Faderen: I skal få evigt liv.

TRÆNG JER FREM

Hvad er man nødt til at gøre for at trænge sig frem på den vej, der fører til evigt liv? Læs, hvad folk i Lehis drøm om livets træ gjorde (se 1 Ne 8:30). Kan I komme i tanke om andre eksempler fra skriften?

EN KÆRLIGHED TIL GUD OG TIL ALLE MENNESKER

»En kærlighed til Gud og til alle mennesker« dækker begge de to største bud (se Matt 22:37-40). Et andet ord for denne form for kærlighed kunne være *næstekærlighed*, eller Kristi rene kærlighed (se Moroni 7:47).

STANDHAFTIGHED I KRISTUS

Standhaftighed betyder, at man står fast og ikke rokker sig. Standhaftighed i Kristus betyder, at man har en urokkelig tro på ham og lydighed mod hans bud, blandt andet at man modtager ordinancer og indgår og holder pagterne.

Redaktørens bemærkning: Denne side er ikke tænkt som en udtømmende forklaring af det udvalgte mesterskriftsted, men som et udgangspunkt for jeres eget studium.