

# Læs bedre dag for dag

Marissa Widdison og  
Sonia Quenallata  
Bygger på en virkelig begivenhed

Joseph vendte en side i sin bog. Han rynkede næsen. Der var to sider tilbage.

»Er der noget galt?« spurgte mor.

»Jeg kan godt lide at læse,« sagde Joseph. »Men jeg er så langsom. Hvordan kan jeg blive bedre til at læse?«

»Jeg har en idé,« sagde mor.

»Læs et kapitel i Mormons Bog hver dag. Det vil hjælpe dig til at blive bedre til at læse.«

Joseph prøvede. Til at begynde med tog det lang tid. Han var nødt til at stave sig igennem de lange ord. Men han blev ved med at læse hver dag. Snart kunne han læse mere end et kapitel.

Der gik to uger. Josephs bogmærke blev rykket fra Første Nefi til Anden Nefi. Så var det i Jakobs Bog.

## JANUAR 2016



En aften var det Josephs tur til at give lektionen ved familieaften.

»Jeg ved, hvad jeg vil gøre!« tænkte Joseph. Han fandt bogen *Historier fra Mormons Bog*. Den indeholdt både ord og billeder. Han bladrede i bogen, indtil han havde fundet den perfekte historie.

Joseph læste historien for sin familie. Han læste de korte ord, som *skib*. Han læste de lange ord, som *befalinger*. Profeterne skrev alle de ord for længe siden. De ord var lette at læse.

Da historien var forbi, havde mor tårer i øjnene.

»Er der noget galt, mor?« spurgte Joseph.

»Nej,« sagde mor. »Jeg er bare glad. Du har arbejdet hårdt.«

Joseph smilede stort.

»Jeg læser hver dag, som du sagde.« Han viste mor sin Mormons Bog. Nu lå hans bogmærke i Almas Bog!

En dag ville Josephs bogmærke ligge bagerst i bogen. Og så kunne han begynde forfra! ■

*Forfatterne bor henholdsvis i Utah i USA og i Bolivia.*