



Ouderling Chi  
Hong (Sam) Wong  
van de Zeventig

# De vastengave van Wilford



Op een dag zag ik mijn oudste zoon, Wilford, een tiende-enveloppe klaarmaken. Hij was toen ongeveer vijf jaar oud. Wilford verdiende geen geld, dus vroeg ik me af waarom hij tiende betaalde. Toen ik het hem vroeg, zei hij dat hij eigenlijk een vastengave betaalde.

Wilford had zelf niet veel geld. Maar toch wilde hij heel graag vastengave betalen.

Ik was onder de indruk van zijn goede daad. Ik vroeg hem waarom hij het deed.

Wilford antwoordde: 'Ik heb niets nodig. Maar ik weet dat anderen wel iets nodig hebben.' Hij wist dat mensen met zijn geld geholpen zouden worden. Daar was hij heel blij om.

Die eenvoudige ervaring heeft me iets geleerd: kinderen zijn op de Geest afgestemd en hebben van

nature christelijke liefde. Wilford had iets wat hij niet nodig had en wist dat anderen ermee geholpen zouden zijn. Hij was bereid om dat offer te brengen,

Geld sparen is goed. Maar mijn zontje leerde me door zijn voorbeeld iets anders. Als we luisteren naar de Heilige Geest, kunnen we anderen tot zegen zijn als we delen wat we hebben. ■