



## Daden die tot geluk leiden

**P**resident Eyring leert ons dat 'het geluk dat wij onze geliefden toewensen van hun keuzen afhangt.'

Je kunt over de gevolgen van keuzen in het leven van Nephi, Laman en Lemuël lezen. Laman en Lemuël klaagden en wilden de geboden niet onderhouden (zie 1 Nephi 2:12). Als gevolg daarvan werden zij met hun nageslacht vervloekt en van de tegenwoordigheid van de Heer afgesneden (zie 2 Nephi 5:20–24). Nephi besloot de geboden te gehoorzamen (zie 1 Nephi 3:7), en daarom leidden zijn volk en hij 'een leven van geluk' (2 Nephi 5:27).

Je kunt besluiten om recht-schapen te leven en gelukkig te zijn. Maar de mensen om je heen zullen waarschijnlijk nog wel slechte keuzen maken die tot ellende en ongemak leiden. Hoewel dat hun keuzen zijn, kan jouw voorbeeld hun keuzen ten goede beïnvloeden. Hoe kunnen jouw keuzen anderen geluk brengen? Bespreek met uw gezin op welke manieren je de mensen om je heen positief kunt beïnvloeden en kunt helpen om gelukkig te zijn.

## KINDEREN

### De uitdaging om vriendelijk te zijn

**T**oen Jezus de mensen in Amerika bezocht, leerde Hij ze om elkaar lief te hebben en vriendelijk te zijn. Wat kun je doen om Jezus te volgen en anderen lief te hebben? Hier zijn wat ideeën. Vink elke uitdaging af die je gedaan hebt.



Ik kan naar iemand glimlachen die eenzaam lijkt.

Ik kan \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Ik kan een conferentietoespraak over vriendelijk zijn lezen of bekijken.

Ik kan iemand omhelzen die verdrietig is.

Ik kan \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Ik kan een jeugdwerkliedje voor mijn familie zingen.



Ik kan in het geheim iets voor een ander doen.