

# Fortæl andre om standarder

Hilary Watkins Lemon



Jeg bor i Geneve i Schweiz. Når jeg bliver stor, vil jeg være palæontolog eller dyrlæge. Jeg elsker at løbe rundt og lege med min hund Happy.



Min bror og søster og jeg er de eneste medlemmer af Kirken på vores skole. Vi har mange gode venner, men nogle af dem har ikke de samme standarder som os. Jeg har besluttet mig til altid at stå fast på det, jeg tror, også selv om det ikke er populært.

Hej!  
Jeg hedder  
Isaac.

### »NEJ« TIL ISTE

Iste er meget populært i Schweiz. Til min fødselsdag bad en af mine venner mig om et glas iste. Jeg fortalte ham, at vi ikke havde noget. Han spurgte mig hvorfor. Jeg forklarede pænt, at min familie ikke drikker te.

### HJÆLPER MIN SØSTER

Min søster Mayla har spastisk lammelse. Hun bruger en kørestol og har sommetider brug for hjælp til at rejse sig eller komme rundt i huset. Jeg kan godt lide at hjælpe hende. Efter skole kører min bror Samuel og jeg hende uden for skolen, hvor vores far kører hende hjem.



### EN TAPPER MISSIONÆR

Min søster er ikke bange for at tale om det, hun tror på. Mayla planlægger allerede sin dåb og vil gerne invitere sine venner!



### GODE ORD

Jeg beder mine venner om ikke at tale grimt omkring mig, men nogen gør det stadig. En dreng udfordrede mig til at sige et grimt ord. Jeg sagde: »Nej, det siger jeg ikke.« Han var overrasket, men han forsøger ikke at få mig til det mere.

### EN VENLIG VEN

Min bror Samuel er et godt eksempel. Engang begyndte en ny dreng ved navn Max i skolen. Han talte koreansk og engelsk, men ikke fransk. Samuel fik Max til at føle sig velkommen og hjalp ham med at lære fransk. Nu leger de sammen efter skole, og engang var Max med til en kirkeaktivitet sammen med os.

### ISAACS RÅD OM AT VÆRE STANDHAFTIG

Adlyd dine forældre og Frelseren.  
Gå til aktiviteter i kirken.  
Gå i kirke om søndagen og tag nadveren.  
Respekter andre. ■