



## **Hoe voorkomen we dat we op de kolkende stromingen van de wind en golven van de tegenstander worden meegesleurd?**

'Laten we dankbaar zijn voor het prachtige oude schip Zion, want zonder dat schip drijven we stuurloos rond, alleen en machteloos, zonder roeispaan of roer meegevoerd, op de kolkende stromingen van de wind en golven van de tegenstander meegesleurd. Houd u stevig vast, broeders en zusters, en vaar met dit heerlijke schip, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, mee, want we zullen onze eeuwige bestemming bereiken.'

**Ouderling M. Russell Ballard**, van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'Vertrouw op de Heer,' *Liahona*, november 2015, 27.