



Από την Κάρολ
ΜακΚόνκι

Πρώτη Σύμβουλο
στην Γενική
Προεδρία Νέων
Γυναικών

Ειρήνη στην καρδιά μου



Όταν ήμουν οκτώ ετών, είδα τον προφήτη, τον Πρόεδρο Ντέιβιντ ΜακΚέι (1873-1970). Ήλθε για να αφιερώσει ένα νέο κτήριο της Εκκλησίας στην Παλμύρα της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. Η οικογένειά μου πήγε στην αφιέρωση. Πολλοί άλλοι άνθρωποι ήλθαν επίσης. Ήμαστε όλοι ενθουσιασμένοι να δούμε τον προφήτη!

Ήμουν πολύ μικρή, κι έτσι μου ήταν δύσκολο να δω γύρω από όλους τους ανθρώπους. Όμως μπορούσα ακόμη να αισθανθώ την αγάπη του Προέδρου ΜακΚέι. Για ένα μόνο λεπτό, είδα τα λευκά μαλλιά του και το καλοσυνάτο πρόσωπό του. Σκέφθηκα: «Έτσι μοιάζει ο προφήτης του Θεού». Είχα

διαβάσει για προφήτες στις γραφές, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα έναν προφήτη ή κάποιον Μέλος της Γενικής Εξουσίας αυτοπροσώπως. Συνειδητοποίησα ότι οι προφήτες είναι αληθινοί άνθρωποι. Και μας αγαπούν! Πάντοτε θα θυμάμαι την αγάπη και την ειρήνη που ένιωσα εκείνη την ημέρα.

Όταν ήμουν 11 ετών, είχα μία άλλη εμπειρία που με βοήθησε να νιώσω ειρήνη στην καρδιά μου. Η συνέλευση πασσάλου πλησίαζε και εγώ μπόρεσα να τραγουδήσω στη χορωδία πασσάλου. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη! Φορούσα ένα όμορφο λευκό υποκάμισο και ένιωθα τόσο ξεχωριστή. Το τραγούδι που τραγουδήσαμε είχε

τα λόγια από το Κατά Ιωάννην 14:27: «Ειρήνη σας αφήνω, ειρήνη τη δική μου σας δίνω· όχι όπως δίνει κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταραζέται η καρδιά σας ούτε να δειλιάζει».

Αυτά τα λόγια πραγματικά άγγιξαν την καρδιά μου και τα θυμάμαι από τότε. Όταν τραγουδούσα αυτά τα λόγια, ήξερα ότι ήταν αληθινά. Ένιωθα το Άγιο Πνεύμα να μου λέει ότι το να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό μάς βοηθά να νιώθουμε ειρήνη. Από τότε, όποτε έχω δυσκολίες, αυτή η γραφή έρχεται στον νου μου και μου δίνει ειρήνη. Η αλήθεια που έμαθα όταν ήμουν νέα έχει ευλογήσει ολόκληρη τη ζωή μου. ■