

Dit zijn enkele zegeningen die wij hebben ontvangen door middel van hedendaagse profeten:



De profeet Joseph Smith (1805–1844) vertaalde het Boek van Mormon ‘door de gave en macht van God’ (zie Inleiding tot het Boek van Mormon). Sinds de publicatie in 1830 zijn miljoenen mensen over de hele wereld erdoor gezegend.



In 1936, in de crisisjaren, kondigde president Heber J. Grant (1856–1945) de grondslag aan van wat zou uitgroeien tot het welzijnsprogramma van de kerk. Nu biedt dit programma hulp aan mensen van alle geloofsrichtingen waar ook ter wereld.



In april 1998, toen de kerk 51 tempels in bedrijf had, kondigde president Gordon B. Hinckley (1910–2008) een programma aan om veel kleine tempels te bouwen. Deze tempels zijn nu steeds meer leden over de hele wereld tot zegen.



In 1915 nodigden president Joseph F. Smith (1838–1918) en zijn raadgevers de leden uit om gezinsavond te houden. De grote zegeningen die zij beloofden, worden nog steeds door gezinnen geoogst.



In 2012 kondigde president Thomas S. Monson een verandering in de minimumleeftijd voor zendingen aan, waardoor mannen op hun achttiende en vrouwen op hun negentiende op zending kunnen. Duizenden gezinnen en zendingen zijn gezegend door de uitbreiding van het zendingswerk die daarop volgde.