



Ouderling  
Neil L. Andersen  
van het Quorum der  
Twaalf Apostelen

# Welke beloften doen we bij de doop?



Wij nemen de naam  
van Christus op ons en  
worden lid van zijn kerk.

Als wij dan elke week aan het  
avondmaal deelnemen, beloven  
wij Jezus altijd 'indachtig te  
zijn'. Wij beloven zijn geboden  
te onderhouden.



Wij geloven in Hem.  
Wij aanbidden Hem.  
Wij volgen Hem.

*Uit: 'Uw Koninkrijk kome', Liahona, mei 2015, 119–123.*