

Opperbevelhebber Moroni was moedig

Opperbevelhebber Moroni leidde het Nephitische leger. Hij gehoorzaamde graag onze hemelse Vader. Met de Nephitische soldaten verdedigde hij zich tegen de Lamanieten. Hij herinnerde hen aan de zegeningen van onze hemelse Vader. Hij herinnerde hen aan hun vrijheid en hun gezin, zodat ze moedig zouden zijn.



Op school gebruiken veel kinderen slechte woorden. Mijn moeder en ik hebben om moed gebeden. We wilden weten wat we het beste konden doen. Toen die kinderen de volgende dag slechte taal

gebruikten, zei ik beleefd: 'Gebruik die woorden alsjeblieft niet. Daar krijg ik een slecht gevoel van.' Ze zeiden: 'O, sorry.' Toen kreeg ik een goed gevoel. Ik was blij dat ik geleerd had dat onze hemelse Vader me helpt als ik om hulp vraag.

Bella T. (10), Virginia (VS)



Grant L. (10), Florida (VS)

ILLUSTRATIE JARED BECKSTRAND



Knip, vouw en bewaar deze kaart met uitdagingen!



OPPERBEVELHEBBER MORONI

Ik kan moedig zijn!

- Leer Alma 48:11–12 uit het hoofd. Lees ook vers 17!
- Help iemand die zich zorgen maakt of bang is. Geef je getuigenis van onze hemelse Vader.
- Bekijk de hoofdstukken 31–33 en 35 van de video's over het Boek van Mormon op scripturestories.lds.org.
- Ik neem de uitdaging aan om ...
