

ONS PRIKBORD



Jezus wordt ook wel de Goede Herder genoemd, en wij zijn zijn schapen. Hij wil voor ons zorgen.

Victoria P. (10), Federaal District (Brazilië)



Er gebeurde iets fijns toen ik zeven jaar oud was. Ik wilde te weten komen of de kerk waar was. Dus sprak ik een gebed uit en vroeg ik mijn hemelse Vader om hulp. Na mijn

gebed viel ik in slaap. Ik had een droom waarin Jezus Christus tegen me zei: 'Dit is de ware kerk.' Toen ik wakker werd, wist ik nog wat ik gedroomd had. Ik wist dat ik lid van de ware kerk was.

Miranda R. (9), Querétaro (Mexico)



Ik ben blij dat ik lid van de kerk ben. Jezus Christus is mijn vriend, en Hij beschermt mij en de andere leden van ons gezin. Ik ga graag naar de tempel. Ik vind de gezinsavond en het jeugdwerk fijn.

Angel M. (11), Colón (Panama)



Voor ons doel in het boekje Geloof in God hebben we een maquette van de Montevideo-tempel (Uruguay) gemaakt. Daar hebben we een jaar over gedaan. Maar het was de moeite waard. Als we twaalf worden, willen we graag naar de tempel gaan.

Samuel O. (10) en Enzo S. (11), Departement Rivera (Uruguay)



HET IS JOUW BEURT!

Je kunt een ervaring, je getuigenis en een foto naar Ons prikbord sturen. E-mail liahona@ldschurch.org en denk eraan om de toestemming van een van je ouders erbij te zetten. Of ga naar liahona.lds.org en klik op 'Submit an Article'.