

Varför gav  
farfar en tom flaska  
till Gage?



# Den tysta lilla flaskan

Ray Goldrup

Baserad på en sann berättelse

*"Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er" (Joh. 14:27).*

Gage stirrade på den tomma gamla flaskan och vände och vred på den. Den var liten och grön och hade en kork. Farfar Russell hade gett den till honom efter hans dop.

"Vad är det?" frågade Gage. "Jag vet att det är en flaska – men det finns inget i den."

"Jo, den är full", sa farfar.

Gage skakade flaskan. "Nja, jag tycker den ser tom ut."

Farfar skrattade. Han drog ur korken och höll flaskan intill Gages öra. "Kan du höra det?" viskade han.

"Höra vadå?" viskade Gage tillbaka.

Farfar log. "Tystnad", sa han. Sedan satte han tillbaka korken igen. "I dagens värld är det ganska svårt att hitta tystnad. Den är som medicin, och varje droppe är guld värd."

Gage sa tack och tog med sig farfars konstiga present hem. Men sedan tänkte han inte så mycket på den.

Några veckor senare dog Gages farbror Vince. Efter begravningen samlades många släktingar i vardagsrummet hemma hos Gage. Gage flydde till sitt sovrum och stängde dörren. Han kunde höra sina föräldrars och släktingars dämpade röster från hallen.

Gage såg den gamla gröna flaskan på skrivbordet och tog upp den. Han vände och vred på den. Farfar hade sagt att tystnad var som medicin. Gage behövde ha lite frid och tröst efter farbror Vinces begravning.

Gage drog ur korken och lutade flaskan över huvudet och låtsades att han lät lite tystnad rinna ut. Han visste att flaskan *egentligen* inte var full av tystnad. Men han behövde lite tystnad för att känna sig nära Gud.

Han kände hur tårarna vällde upp i ögonen. Farbror Vince fanns

inte där längre. Inga mer fåniga skämt, och han kunde inte brottas med honom längre. Gage saknade honom så mycket att det gjorde ont.

I tystnaden kände Gage något varmt växa inom honom och lindra smärtan. Han kom ihåg att farbror Vince inte var borta för evigt. Han hade bara gått vidare till nästa värld. Tack vare Jesus Kristus och frälsningsplanen kommer alla att leva för evigt. Gage visste att han skulle få träffa farbror Vince igen en dag.

Medan Gage höll i flaskan kände

han frid inom sig. Han visste att det var på grund av den Helige Anden och inte flaskan. Flaskan hade bara påmint honom om att vara tyst så att han kunde känna den Helige Anden. Han tryckte i korken och satte ner flaskan.

Sedan gick han tillbaka till vardagsrummet för att umgås med sina släktingar. Han kunde ha med sig friden och trösten från den Helige Anden utanför det tysta rummet också. ■

Författaren bor i Utah, USA.



ILLUSTRATIONER BECCA FEHLBERG