



# Vær bisionær

Fra et interview af Jenna Koford fra Utah i USA

Enhvert medlem kan være missionær. Min stavspræsident i Californien kom med en udfordring til os om at fortælle andre om evangeliet. Da jeg skulle aflevere en opgave i skolen om en stat i USA, vidste jeg, at det var min chance!

Hej,  
jeg hedder  
Jesse!

## UDFORDRINGEN

Min lærer bad os om at vælge en amerikansk stat og bygge et diorama eller en miniature scene. Jeg fortalte min lærer, at jeg valgte Utah. Der havde jeg været mange gange på ferie med familien. Jeg ville gerne lære mere om »Bikubestaten«. Og jeg tænkte, at det kunne hjælpe mig til at missionere!



## SJOVE FAKTA

Jeg fandt ud af det gyldne svellespiger, der forbandt den første transkontinentale jernbane, var hamret ned i Utah. Jeg satte et billede af templet i Salt Lake ind i mit projekt. Jeg skrev også nogle fakta om præsident David O. McKay (1873-1970), fordi han var min bedstefars yndlingsprofet.



Jeg viser min æske til nogle venner og missionærerne.

## BIKUBEN

Jeg ville gerne vise min Frelseres smukke skaberværk i mit diorama. Jeg dækkede en æske til med bier og formede den som en bikube. Bikuber minder os om at arbejde flittigt ligesom bier med at sprede evangeliet.



## JESSES RÅD OM AT VÆRE STANDHAFTIG

- Lyt til Åndens tilskyndelser.
- Brug ikke et grimt sprog og lad være med at misbruge Herrens navn.
- Hvis der er gang i noget, der ikke er godt, så gå væk eller find på noget andet at lave, der får jer til at få det bedre.
- Hold øje med muligheder for at hjælpe andre.

## VÆR STANDHAFTIG

Hvordan følger du standhaftigt Jesus? Se på jeres fodspor og send os jeres historie og et billede sammen med jeres forældres tilladelse. Send den via [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org) (klik på »Submit an Article«) eller på e-mail [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).

## DEN SUMMENDE FØLELSE AF AT VÆRE BISIONÆR

Jeg tog mit skoleprojekt med til åbent hus. Alle beundrede min biseske! Min lærer gav mig den højeste karakter! Jeg håber, at folk vil få øje på, hvor dejligt et sted Utah er. Måske stiller de spørgsmål om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Jeg kan knap vente, til jeg skal på mission, så jeg kan forkynde evangeliet endnu mere.

FOTOS: VENLIGST STILLET TIL RÅDGIVNING AF JESSES FAMILIE. ILLUSTRATION: BRAD TEARE