

De geboden onderhouden en anderen liefhebben

Bij liefde denken we vaak eerst aan romantische films, pralines en bloemen. Maar liefde — *echte* liefde — is veel sterker en onzelfzuchtiger dan dat. Jezus Christus leefde en stierf voor ons vanwege zijn liefde voor ons. De twee grote geboden zijn trouwens ook God liefhebben en onze naaste liefhebben (zie Mattheüs 22:36–40). Maar hoe kunnen we anderen *tonen* dat we ze liefhebben?

President Uchtdorf vertelt de gelijkenis van Christus over de twee zonen. De ene werkt voor zijn vader en de andere niet. De Heiland verduidelijkt dat alleen de zoon die zijn vader gehoorzaamde, hem echt liefhad. Op vergelijkbare manier

tonen wij door Gods geboden te onderhouden dat we Hem liefhebben en bij Hem willen terugkeren.



Maar hoe tonen we onze liefde voor onze naasten? President Uchtdorf legt uit: ‘Als we onze naaste echt liefhebben, doen we ons uiterste best om “de armen en de behoeftigen, de zieken en de bezochten” te helpen. Want wie zulke daden van barmhartigheid en dienstbetoon doet, is een discipel van Jezus Christus.’

Dus als je de volgende keer een van je ouders, je broer, zus of vriend(in) ziet, denk er dan aan om ze te dienen en zo je liefde te tonen. Het zal niet alleen hen en jou gelukkig maken, maar ook je Vader in de hemel.

KINDEREN

Liefde tonen

Jezus vertelde eens een verhaal over een vader en zijn twee zonen. De vader werkte in een wijngaard en vroeg zijn twee zonen om hulp. De eerste zoon zei nee maar kwam later toch in de wijngaard helpen. De tweede zoon zei dat hij zou helpen, maar deed het

niet. Jezus legde uit dat de eerste zoon meer liefde voor zijn vader toonde door gehoorzaam te zijn.

Beeld dit verhaal uit! Noteer of teken daarna drie dingen die je kunt doen om je liefde voor je hemelse Vader te tonen.

