

ONS PRIKBORD



Ik probeer het voorbeeld van Jezus thuis, op school en in de kerk te volgen door anderen te helpen. Ik help mijn klasgenootjes graag met rekenen en Engels. Kinderen die luisteren naar hun ouders en naar de Heiland krijgen zegeningen.

Hannah S. (6 bij nemen van foto), Nigeria



Ik bid graag omdat ik voel dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons zegenen. Ik geloof dat Ze bestaan en van ons houden.

Ik hou van de gezinsavond en ga graag met mijn ouders naar de kerk omdat ik er meer over God en zijn Zoon te weten kom.

Omar V. (7 bij nemen van foto), Ecuador



Ik ben binnenkort twaalf. Dan ontvang ik het Aäronisch priesterschap, zodat ik naar de tempel kan gaan en me voor mijn voorouders kan laten dopen. Ik ben heel blij!

Abel S. (11 bij maken van tekening), Peru



Ananda A. (9 bij maken van tekening), Brazilië



VRAAG VOOR JOU

'Mijn oudere broer dient in het leger. Ik mis hem heel erg. Hoe kan ik me dichterbij hem voelen?'

Stuur je antwoord in via liahona.lds.org (klik op 'Submit an Article') of per e-mail naar liahona@ldschurch.org. Vermeld je volledige naam, leeftijd en de naam van je ring of district. Zorg ook dat een van je ouders vermeldt dat ze hun toestemming geven.