

## Hej venner!

Jeg hedder Story. Jeg har boet i Turkmenistan. Det er et land i Centralasien. Jeg kan godt lide at læse, tegne og sy. Jeg kan lide at se på stjerner med min far. Min familie og jeg var de eneste medlemmer af Kirken i HELE landet!

# En historie om Story

Jill Hacking  
Kirkens Tidsskrifter

### BØN FOR MISSY

En dag efter et stort stormvejr var mine venners kat, Missy, blevet væk. Vi ledte overalt, men vi kunne ikke finde hende. Jeg sagde, at vi kunne bede en bøn. Mine venner vidste ikke hvordan, så jeg viste dem det. Vi knælede alle sammen ned og bad. Så rejste vi os op og begyndte at kigge rundt omkring. En pige kom løbende og sagde, at hun havde fundet Missy! Jeg var så glad for, at jeg havde fortalt mine venner om evangeliet.



**LÆR AF HINANDEN**  
Min søster, Sariah, og jeg gik på en skole med børn fra mange lande. Vi elskede at lære af hinanden og lave sjov.



### HÅNDARBEJDE OG SJOV

Sariah og jeg inviterede vore venner hjem for at lege. Vi malede, lavede håndarbejde og holdt picnic. Til jul lavede vi krybbespil med vore venner i nabolaget.



**I KIRKE DERHJEMME**  
Fordi vi var de eneste medlemmer af Kirken, holdt vi kirke derhjemme. Vi holdt nadvermøde, vi sang og afholdt Primary. Jeg spillede klaver, når vi sang.



### SEND OS JERES HISTORIE

Hvordan følger du standhaftigt Jesus? Se på jeres fodspor og send os jeres historie og et billede tillige med jeres forældres tilladelse. Send den på [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org) (klik »Submit an Article«) eller på e-mail [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).

