

## Hej mina vänner!

Jag heter Story. Jag bodde i Turkmenistan. Det är ett land i Centralasien. Jag gillar att läsa, rita och sy. Jag gillar att titta på stjärnorna med min pappa. Min familj och jag var de enda medlemmarna i kyrkan i HELA landet!

# En berättelse om Story

Jill Hacking  
Kyrkans tidningar

### BE FÖR MISSY

En dag efter en stor storm kunde vi inte hitta min väns katt Missy. Vi letade överallt, men vi kunde inte hitta henne. Jag sa att vi kunde be. Mina vänner var osäkra på hur man gjorde, så jag visade dem. Vi knäböjde allihopa och vi bad var och en vår egen bön. Så reste vi på oss och började leta igen. En flicka sprang fram till oss och sa att hon hade hittat Missy! Jag var glad över att jag visat en del av evangeliet för mina vänner.



### LÄRA OSS AV VARANDRA

Min syster Sariah och jag gick på en skola med barn från många länder. Vi älskade att lära av varandra och ha roligt.



**PYSSEL OCH KUL**  
Sariah och jag bjöd hem våra vänner för att leka med dem. Vi målade, pysslade och hade picknick. Till jul ordnade vi med ett julspel med våra vänner i området.



**KYRKANS MÖTEN HEMMA**  
Eftersom vi var de enda medlemmarna i kyrkan hade vi kyrkans möten hemma. Vi hade sakramentsmöte, sångstund, samlingsstund och primärlektioner. Jag spelade piano för sångstunden.



### SKICKA DITT FOTAVTRYCK TILL OSS

Hur följer du Jesus genom att stå för din tro? Rita konturen av din fot och skicka oss din berättelse och ett fotografi, tillsammans med en förälders tillåtelse. Skicka online på [liahona.lds.org](http://liahona.lds.org) (klicka på "Submit an Article") eller mejla [liahona@ldschurch.org](mailto:liahona@ldschurch.org).

