

En anderledes jul

Jane McBride Choate
Baseret på en sand historie

*Det ville blive svært ikke at skulle se mor,
men julen kunne stadig blive god.*

»Husk ham, når du forestiller dig julen i år«
(Children's Songbook, s. 50).

Julen nærmede sig, men Diego glædede sig ikke rigtig. Det var den første jul, efter hans forældre var blevet skilt. Og ingenting var det samme. Han og hans bror, Samuel, skulle ikke engang se mor i julen.

»Alt er anderledes,« sagde Diego til far.

»Det ved jeg.« Fars øjne var triste.

»Sommetider er ting nødt til at ændre sig, før det kan blive bedre.«

Han var stille et øjeblik, så smilede han. »Julen bliver anderledes i år, men det betyder ikke, at vi ikke kommer

til at hygge os. Men vi vil stadig fejre Frelserens fødsel.«

Diego nikkede. Det ville blive svært ikke at skulle se mor, men julen *kunne* stadig blive god, som far sagde.

Diego ville gerne hjælpe med at gøre det til en god jul.

Han gik ind på sit værelse for at tænke. De havde sommetider lavet et familietjenesteprojekt i julen. Hvad kan de gøre i år?

Diego så sig om på sit værelse.

Han så en bil, han ikke legede med mere. Han tog den og drejede hjulene rundt. Den var stadig rigtig god. Måske kunne han og far og Samuel give noget legetøj væk til nogen,

som ikke havde noget! Han fandt noget andet legetøj og lagde det i en pose med bilen.

Da Diego var færdig, tog han posen med ind på Samuels værelse.

»Kan jeg hjælpe dig med at rydde op på dit værelse?« spurgte han.

»Det er en overraskelse til far.«

Samuel så op fra en tegning, han var ved at lave. »Ja da!«

Drengene arbejdede sammen om at rydde op på Samuels værelse. Diego fortalte ham om sin plan. De fandt lidt legetøj, som Samuel ikke legede med mere og lagde det ned til det andet i posen.

Da de var færdige, gik de nedenunder. »Far,« sagde Diego, »vi har fundet noget legetøj, som vi ikke leger med mere. Kan vi give det til nogle børn, som ikke har noget legetøj?«

Far blev overrasket og glad. »Det er en god idé! Lad os tage hen til herberget for hjemløse i eftermiddag.«

Det var sjovt at være på besøg på herberget. Diego og Samuel legede med nogle børn, mens far talte med nogle voksne.

På vej hjem spurgte far, hvad de ellers kunne gøre for at gøre julen til noget særligt.

»Sidste jul lavede vi godter til naboerne,« sagde Diego.

»Det kan vi godt gøre,« sagde far. »Lad os købe ind til at bage småkager.«

Samuel syntes vældigt godt om tanken om småkager.

Drengene hjalp far med at finde ingredienserne i forretningen. Da de kom hjem, lavede de dejen og



trykkede stjerner og træer ud af den. Diego og Samuel kom gul og grøn glasur på småkagerne. Så gik de rundt til naboerne med en lille pose småkager.

Da dagen var ovre, var Diego træt, men glad. Han og Samuel og far havde lavet ting sammen som familie og havde hjulpet andre. Far havde ret. Denne jul var anderledes, men den var stadig god. ■

Forfatteren boede i Colorado i USA.



VÆR ET EKSEMPEL

Min far kommer ikke i kirke, men jeg prøver på at holde buddene, når jeg er hjemme hos ham og være et godt eksempel på at efterleve Jesu Kristi evangelium.

Dasher P. er 6 år og fra Colorado i USA