

VELSIGNELSER fra BLESSY

Jeg bor i Indien med min familie.
Jeg skal planlægge en særlig juleaktivitet
på min skole og fortælle mine
venner om evangeliet.

HEJ!
Jeg hedder
Blessy.

2

EN FAMILIEUDFORDRING
Men ved en familieaften opfordrede min far hele vores familie til at invitere en med i kirke hver måned. Jeg ville gerne gøre det, men det var svært. Jeg bad min far om hjælp. Han sagde, at jeg kunne bede. Det gjorde jeg så.

3

IDEEN
Den næste dag i skolen spurgte inspektøren efter forslag til en juleaktivitet for hele skolen. Jeg havde en god idé. Jeg fortalte hende, at alle børnene i primaryalderen kunne komme på besøg i min kirke. Hun ringede til mine forældre, og de talte med biskoppen om at planlægge den aktivitet. Vores primarylærere og missionærerne hjalp også til.

4

EN SPÆNDENDE DAG
Snart oprandt dagen. Jeg var både nervøs og spændt på samme tid. Da far fulgte mig i skole, så jeg, at alle var der og klar til at komme af sted. Der kom næsten 500 elever og lærere!

5

SAMMEN I KIRKEN
I kirken så vi en video om Jesu Kristi fødsel. De unge voksne og missionærerne sang julesange. Biskoppen og min far holdt tale om, hvordan Jesus elsker børn og om at elske hinanden. Jeg holdt tale om julen. Alle havde en god tid. Min skoleinspektør og lærer stillede endda spørgsmål til missionærerne.



1

UNGE MISSIONÆRER
Min primarylærere har lært os, at vi skal være missionærer. Somme-tider inviterer jeg mine venner med i kirke. De siger for det meste nej, så jeg tænkte, at jeg måske var for ung til at være missionær.



BLESSYS RÅD OM AT VÆRE STANDHAFTIG

- Bed om hjælp.
- Inviter folk med i kirke, selv om du tænker, de siger nej tak.
- Husk, at vor himmelske Fader vil hjælpe jer.