

# INZICHT



## Het gezin: een celestiaal patroon

‘Een gezin is niet iets wat bedoeld is om hier op aarde dingen beter te laten gaan, maar in de hemel afgedaan zal zijn. Integendeel, het vormt de orde van de hemel. Het is een afspiegeling van een celestiaal patroon, naar het voorbeeld van Gods eeuwige gezin.’

**President Dieter F. Uchtdorf**, tweede raadgever in het Eerste Presidium, ‘Ter ere van hen die behouden’, *Liahona*, mei 2016, 77.