

Een ander kerstfeest

Jane McBride Choate

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

Het zou moeilijk zijn zonder mama, maar Kerstmis kon toch nog fijn zijn.

'Denk aan Hem, nu je dit jaar Kerstmis viert'
(naar Children's Songbook, 50).

Het was bijna Kerstmis maar Diego was niet enthousiast. Dit was het eerste kerstfeest sinds zijn ouders gescheiden waren. En niets voelde hetzelfde. Hij en zijn broer, Samuel, zouden mama met deze kerst niet eens te zien krijgen.

'Alles is anders', zei Diego tegen papa.

'Dat weet ik.' Papa's ogen stonden verdrietig. 'Soms worden dingen anders voordat ze beter worden.' Hij was even stil en glimlachte toen. 'Kerstmis is dit jaar anders, maar dat wil niet

zeggen dat we het niet fijn kunnen hebben. We vieren nog steeds de geboorte van de Heiland.'

Diego knikte. Het zou moeilijk zijn als ze mama niet zagen, maar misschien kon Kerstmis toch nog fijn zijn, zoals papa zei. Diego wilde helpen zodat deze kerst leuk zou zijn.

Hij ging naar zijn kamer om na te denken. Ze hadden als gezin soms een dienstbetoonproject voor Kerstmis gedaan. Wat zouden ze dit jaar kunnen doen?

Diego keek in zijn kamer om zich heen.

Hij zag een autootje waarmee hij niet

meer speelde. Hij raapte het op en liet de wielen draaien. Het was nog heel goed. Misschien konden hij en papa en Samuel wat speelgoed geven aan kinderen die geen speelgoed hadden! Hij vond nog wat speelgoed en deed het samen met de auto in een tas.

Toen Diego klaar was, nam hij de tas naar Samuels kamer. 'Kan ik je helpen met je kamer opruimen?' vroeg hij. 'Het is een verrassing voor papa.'

Samuel keek op van de tekening die hij aan het maken was. 'Natuurlijk.'

De jongens ruimden samen Samuels kamer op. Diego vertelde hem van zijn plan. Ze vonden wat speelgoed waar Samuel niet meer mee speelde en stopten het in de tas.

Toen ze klaar waren droegen ze de tas naar beneden. 'Papa', zei Diego, 'we hebben wat speelgoed gevonden waar we niet meer mee spelen. Mogen we het aan kinderen geven die geen speelgoed hebben?'

Papa keek verbaasd en blij. 'Dat is een geweldig idee! Laten we het vanmiddag naar het opvanghuis brengen.'

Het opvanghuis bezoeken was leuk. Diego en Samuel mochten met een paar kinderen spelen terwijl papa met de volwassenen praatte.

Op weg naar huis vroeg papa wat ze nog meer konden bedenken om deze Kerstmis bijzonder te maken.

'Vorig jaar hebben we lekkers voor de burens gemaakt', zei Diego.

'Dat kunnen we ook doen', zei papa. 'Laten we spullen gaan kopen om koekjes te bakken.'

Samuel vond koekjes een *fantastisch* idee.



De jongens hielpen papa in de winkel om alle ingrediënten te vinden. Thuis maakten ze deeg en sneden ster- en boomvormen uit het deeg. Diego en Samuel versierden de koekjes met een geel en groen suikerlaagje. Daarna brachten ze zakjes met koekjes naar hun burens.

Aan het eind van de dag was Diego moe maar blij. Hij, Samuel en papa hadden als gezin samengewerkt en anderen geholpen. Papa kreeg gelijk. Kerstmis was anders, maar het was toch fijn. ■

De auteur woont in Colorado (VS).



EEN VOORBEELD ZIJN

Mijn vader gaat niet naar de kerk, maar ik probeer de geboden te onderhouden als ik bij hem ben en een voorbeeld in het naleven van het evangelie van Jezus Christus te zijn.

Dasher P. (6), Colorado (VS)