

# ZEGENINGEN van BLESSY

Ik woon met mijn familie in India. Ik mocht een speciale kerstactiviteit plannen voor school en kon mijn vrienden en vriendinnen zo over het evangelie vertellen!

**HOI!**  
Ik ben Blessy!

## 1

**JONGE ZENDELINGEN**  
Mijn jeugdwerk-leidsters zeggen dat we een zending behoren te zijn. Soms nodig ik mijn vrienden en vriendinnen uit om naar de kerk te komen. Meestal zeggen ze nee. Ik dacht dat ik misschien te jong was om zending te zijn.



## 2

**EEN GEZINSUITDAGING**  
Toen gaf papa ons op een gezinsavond de uitdaging om elke maand iemand voor de kerk uit te nodigen. Ik wilde wel, maar het was moeilijk! Ik vroeg papa om hulp. Hij zei dat ik kon bidden. Dat ging ik doen.



## 3

**HET IDEE**  
De volgende dag op school vroeg het schoolhoofd om ideeën voor een kerstactiviteit met de school. Ik had een geweldig idee! Ik zei haar dat alle kinderen in de jeugdwerkleeftijd mijn kerk konden komen bezoeken. Ze belde mijn ouders op en zij overlegden met de bisschop om de activiteit te plannen. Onze jeugdwerkleidsters en de zendingen hielpen ook mee.

## 4

**EEN SPANNENDE DAG**  
De dag brak al snel aan. Ik was nerveus en opgewonden tegelijk. Toen papa me naar school bracht, zag ik dat iedereen daar klaarstond om te gaan. Er kwamen bijna vijfhonderd leerlingen en leerkrachten!

## 5

**SAMEN IN DE KERK**  
In de kerk bekeken we een video over de geboorte van Jezus Christus. De jongvolwassenen en de zendingen zongen kerstliederen. De bisschop en mijn vader hielden toespraken over de liefde van Jezus voor kinderen en over liefde voor elkaar. Ik hield een toespraak over Kerstmis. Iedereen had een geweldige tijd! Ons schoolhoofd en mijn leerkracht stelden zelfs vragen aan de zendingen.



### BLESSY'S TIPS OM PAL TE STAAN

- Bid om hulp.
- Nodig mensen uit om naar de kerk te gaan ook al denk je dat ze nee zullen zeggen.
- Onthoud dat je hemelse Vader je zal helpen.