

VÄLSIGNELSER från BLESSY

Jag bor i Indien med min familj. Jag fick planera en speciell julaktivitet i skolan och berätta för mina vänner om evangeliet!

HEJ!
Jag heter
Blessy!

2

EN FAMILJEUTMANING
Sedan när vi hade hemafton uppmanade pappa oss att bjuda med en person till kyrkan varje månad. Jag ville göra det, men det var svårt! Jag bad pappa om hjälp. Han sa att jag kunde be. Så jag gjorde det.

3

IDÉN
Nästa dag i skolan frågade rektorn efter idéer till skolans julaktivitet. Jag fick en jättebra idé! Jag sa att alla barn i primäråldern kunde komma och besöka min kyrka. Hon ringde mina föräldrar, och de planerade aktiviteten med biskopen. Våra primärledare och missionärerna hjälpte också till.

4

EN SPÄNNANDE DAG
Snart var dagen inne. Jag var nervös och glad på samma gång. När pappa och jag kom fram till skolan såg jag att alla var där och redo att sätta igång. Nästan 500 elever och lärare kom!

5

TILLSAMMANS I KYRKAN
I kyrkan tittade vi på en video om Jesu Kristi födelse. De unga vuxna och missionärerna sjöng julsånger. Biskopen och pappa höll tal om hur Jesus älskar barn och om att vi ska älska varandra. Jag höll ett tal om julen. Alla hade jätteroligt! Rektorn och läraren ställde till och med frågor till missionärerna.

1

UNGA MISSIONÄRER
Mina primärledare säger att vi ska vara missionärer. Ibland frågar jag mina vänner om de vill komma till kyrkan. För det mesta säger de nej. Jag tänkte att jag kanske var för ung för att vara missionär.



BLESSYS TIPS FÖR HUR MAN KAN STÅ FÖR SIN TRO

- Be Herren om hjälp.
- Bjud in personer till kyrkan även om du tror att de ska säga nej.
- Kom ihåg att din himmelske Fader hjälper dig.