



Boven: deze foto staat symbool voor de liefde van God voor mij persoonlijk en voor mijn zussen, van wie er een nu op zending is. Het evangelie van Jezus Christus verrijkt ons leven met onbeschrijflijke vreugde.

Kenia R. bij de Monterreytempel (Mexico)



Foto Nauvootempel (Illinois, VS) Michaela S., Florida (VS)

INGAAN OP DE #TEMPLECHALLENGE

Ik heb me in 2012 laten dopen en ging in een gemeente in het district Ipoméia (Brazilië) naar de kerk. Sinds 2014 ben ik heel actief met familiegeschiedenis bezig. Het begon met de uitnodiging van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen op RootsTech om dopen voor mijn eigen voorouders te doen. Ik was vastbesloten om aan familiegeschiedenis te doen en beseftte: 'Klop, en er zal voor u opgedaan worden' (zie Mattheüs 7:7).

Nu heb ik veel meer generaties, foto's, documenten en, nog belangrijker, meer familie verhalen, wat geweldig is. Met die informatie heb ik een boek met foto's en datums van mijn familiegeschiedenis gemaakt. Dit project heeft me in contact met mijn familieleden gebracht die geen lid van de kerk zijn en me de gelegenheid gegeven om mijn getuigenis uit te dragen dat gezinnen eeuwig kunnen zijn.

Dit werk heeft me geholpen om op heilige plaatsen te staan, actief in de kerk te blijven en de roeping te aanvaarden om de Heer op zending te dienen.

Ik heb een getuigenis dat het heilswerk van deze kerk aan beide kanten van de sluier waar en door onze hemelse Vader geïnspireerd is. Vóór mijn zending had ik de gelegenheid om me voor mijn voorouders te laten dopen. Nu heb ik als zendeling de gelegenheid om mensen te dopen die hun leven voorgoed willen veranderen. ■

Ouderling Claudio Klaus jr., zendingsgebied Mesa (Arizona)